

# Alle Volken

nr. 2 mei 2024

Het magazine van de GZB

Thailand

**“Weinig mensen in Thailand kennen Jezus, maar er is wel interesse”**

gzb

## colofon

Alle Volken is het kwartaalblad van de GZB, zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk. In dit magazine delen we inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk.

Jaargang 117, mei 2024  
Oplage: 26.000 exemplaren

**Contributie/donatie:**  
minimaal € 12,50 per jaar  
ISSN: 0002-5666

**Redactie:** Gerdi van Eck (eindredacteur), Jaap Haasnoot, Mariëlle de Koning, Diane Palm

### Kantoor GZB

GZB, Postbus 28,  
3970 AA Driebergen  
Faunalaan 249,  
3972 PP Driebergen  
0343 - 512444, info@gzb.nl  
Adreswijzigingen: via  
adreswijziging@gzb.nl of  
www.gzb.nl/contact

### Steun het werk van de GZB

Meebidden – [www.gzb.nl/gebed](http://www.gzb.nl/gebed)  
Meeleven – [www.zendingsmaatje.nl](http://www.zendingsmaatje.nl)  
Meegeven – IBAN: NL91 INGB  
0690 7624 45



### Volg de GZB online

-  [gzb.nl](http://gzb.nl)
-  [gzbenzending](https://www.facebook.com/gzbenzending)
-  [gzbenzending](https://twitter.com/gzbenzending)
-  [company/gzb](https://www.linkedin.com/company/gzb)

**Vormgeving:** D&DJ, Montfoort

### Braille, grootletter en digitale vorm:

Alle Volken is voor mensen met een leesbeperking ook verkrijgbaar in passende leesvormen. Voor meer informatie: CBB te Ermelo, tel. 0341 - 565477.

# Roeping: biddend samen op weg

Voordat ze worden uitgezonden, hebben onze zendingswerkers vaak al een lange weg afgelegd. In dit nummer van Alle Volken vertellen Thomas en Cobi Roest het verhaal van hun roeping. Als je het goed leest, kun je afleiden dat die al begon in 2010 met een stage van Cobi in India. Dan volgen nog heel veel tussenstappen: vervolgopleiding, verkering, trouwen en huwelijksreis naar India, oriëntatiereis naar Thailand, gesprekken met zendingsorganisaties, een jaar Bijbelschool en dan in 2019 eindelijk de uitzending. Wat ze in het interview niet vertellen, is dat ook toen hun zoektocht nog niet voorbij was. In Thailand wonen ze inmiddels al op hun derde plek.

Zo'n zoektocht vraagt veel: praktisch, emotioneel en geestelijk. Daarom is gebed heel belangrijk. Persoonlijk, bij het thuisfont én in Thailand zelf. Daarbij leren we als GZB veel van Overseas Mission Fellowship, de organisatie met wie we in deze uitzending nauw samenwerken. Bij OMF zit gebed diep in het DNA. De oprichter van OMF, Hudson Taylor, heeft dat vanaf het begin, in 1865, benadrukt. Als GZB willen we graag voor een uitzending een duidelijk plan zien voor meerdere jaren. OMF herinnert ons er dan aan dat we vooral en eerst moeten luisteren naar Gods stem en die moeten volgen. Zo vernijken we elkaar in de samenwerking.

Roeping en gebed horen onlosmakelijk bij elkaar. Als je daarover meer verhalen uit Thailand wilt horen, meld je dan aan voor de gebedsbijeenkomst van woensdag 15 mei 2024. Kijk voor meer info op [www.gzb.nl/ga](http://www.gzb.nl/ga).



Martijn van den Boogaart  
Directeur-bestuurder GZB



# Wat betekent Pinksteren voor je?

## 04 | Alle culturen en talen

"Pinksteren is het feest van de wereldwijde kerk, het laat zien dat God alle culturen en talen omarmt. De Heilige Geest maakt mensen klaar om het Evangelie te ontvangen en is gekomen zodat wij, door Zijn kracht, nooit meer alleen zijn als volgelingen van Jezus."

(Thomas en Cobi Roest, zendingswerkers Thailand)



## 08 | Als een lopend vuurtje

"Als een lopend vuurtje breiden bijbelstudieplekken en huisbijeenkomsten zich uit. De kerk op veel plekken in Azië groeit! Precies zoals Lukas beschrijft over de tijd direct na Pinksteren."

(ds. Daan van der Kraan, regiocoördinator Azië)



## 18 | Pinksteren verdient meer aandacht

"Het werk van de Heilige Geest als Trooster en Onderwijzer van het werk van Christus verdient meer aandacht dan het nu krijgt in Colombia."

(Jaiden, student Theologie in Colombia)

## 22 | Vlammetje in je hart

"Wat is Pinksteren?", vroegen we onze kinderen. "Dat is een vlammetje in je hart van de Heilige Geest. Die zorgt ervoor dat je aardig bent voor andere mensen en hen te eten geeft. Hij helpt je in God te geloven en Hij laat je liedjes zingen die je mooi vindt."

(Johan en Willeke Vrij, zendingswerkers Albanië)



**"We zien keer op keer dat Hij ons leven leidt."**

## En verder

**Pinkstercollecte voor Thailand 7** | Hoe Natta uit Thailand tot geloof kwam **10** | Eerste column van Esther van der Knijff (Libanon) **13** | GZB-nieuws **14** | Aan wie stuurt u een pinkstengroet? **16** | Ook u, ook jij bent geroepen! **20** | Gerco draagt als penningmeester van de TFC graag zijn steentje bij **21** | Bid mee voor het zendingswerk **24**





Thomas en Cobi Roest

“Als Jezus de belangrijkste bron van ons leven is, dan willen we toch dat **iedereen van Hem gehoord heeft?**”

**Overal in Thailand kom je boeddhistische tempels tegen,** maar kerken zijn er nauwelijks. Hier voelen Thomas en Cobi Roest zich geroepen om het Evangelie te delen.

TEKST Gerdi van Eck

**“E**en jaar voordat wij een relatie kregen, heeft Cobi voor zes maanden in het zuiden van India gewoond. Daar werkte ze als stagiair in een opvangtehuis

voor meisjes met motorische beperkingen. Drie jaar later trouwden wij en gingen op huwelijksreis naar dezelfde plek. Achterop een tuktuk vroeg Cobi waar onze toekomst zou liggen: in Nederland of daarbuiten? Uiteindelijk waren wij het over één ding wel eens: als Jezus de belangrijkste bron van ons leven is, dan willen we toch dat iedereen van Hem gehoord heeft?

Er was dus al een link met Azië en daardoor raakten wij in gesprek met OMF en met de GZB. Tijdens een reis naar Thailand in 2015 zagen wij dat de kerk daar erg klein is. Ook zagen wij bij verschillende christenen het verlangen om uit te reiken naar familie en dorpsgenoten. Daar wilden we graag ons steentje aan bijdragen door samen te gaan evangeliseren, door elkaar te bemoedigen en samen na te denken over discipelschap.

### **Boeddhisme**

Ruim 99 procent van de inwoners van Thailand heeft een boeddhistische, animistische achtergrond. Weinig mensen hebben van de liefde van God gehoord. Het is dan ook niet eenvoudig om juist hier nieuwe gemeenten te stichten. Het opbouwen van relaties en het winnen van vertrouwen vraagt een lange adem. Samen met Thaise christenen en andere zendingswerkers helpen we gemeenten om uit te reiken naar hun eigen omgeving.

Hoe ben je christen in een boeddhistische familie? Hoe maak je het Evangelie van Christus relevant en begrijpelijk? Samen zoeken we naar mogelijkheden. We gaan eropuit om het Evangelie te delen onder de mensen die Jezus nog niet kennen om zo (nieuwe) geloofsgemeenschappen te vormen die Jezus volgen en Hem eren.

### **Geen kerk in de buurt**

Sinds 1,5 jaar wonen wij in Korat, een van de grootste provincies van Thailand. Het past qua oppervlakte ongeveer twee keer in Nederland en er wonen 2,5 miljoen mensen. Er zijn nog veel dorpen zonder kerk. Een van die dorpen heet Soeng Neun. Het is ons verlangen om hier een gemeente te stichten. Er was al een gebouwtje gehuurd door iemand anders met een bord waarop stond ‘Soeng Neun kerk’.

In de praktijk bleek de drempel om naar

**“Er zijn nog heel veel dorpen zonder kerk.”**

dit gebouwtje te komen te hoog. Mensen gaan vaak naar de tempel, maar niet zo snel naar een andere plek waar religie wordt onderwezen. Toch willen we deze »

biografie

## **Familie Roest**

**WIE** Thomas (33) en Cobi (32) Roest, twee kinderen: Tim (6) en Jozef (1). **FUNCTIE** Gemeentestichters in Thailand **UITZENDING** In 2019 vanuit de Sionskerk in Veenendaal

# “Door de **kracht** van de Heilige Geest veranderen levens.”



» mensen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Maar hoe begin je dan?

## **Gods leiding**

Het liefst wilden we samenwerken met iemand uit Soeng Neun zelf. We hadden begrepen dat er wel een aantal christenen wonen, maar hadden elkaar nog niet gevonden. Op een dag lag er een briefje met een telefoonnummer bij het gebouwtje, met de vraag: ‘Wil je mij alsjeblieft bellen?’ Dat deden we! En zo kwamen we in contact met zuster Toek. Zij is christen en woont in Soeng Neun. Maar omdat daar geen gemeente is, gaat zij op zondag naar de stad Korat, dit is ongeveer een uur rijden bij haar huis vandaan. Zij wil

heel graag dat er een kerk ontstaat in haar eigen buurt. Niet alleen omdat ze dan niet meer zo ver hoeft te reizen, maar ook omdat het dan makkelijker wordt om mensen in haar eigen omgeving te bereiken met het Evangelie.

Wij verlangden ernaar om een christen te vinden met wie wij konden samenwerken én zuster Toek had datzelfde verlangen. In de Bijbel worden de mensen ook in koppels uitgezonden. Hoe mooi is het dat wij door een bond op een gebouwtje bij elkaar werden gebracht! Het gebouwtje gebruiken we niet meer. Wel evangeliseren we samen, bemoedigen elkaar en leren van elkaar.

## **Trouw blijven**

Voor de meeste mensen in Thailand is het verhaal van Jezus helemaal nieuw. Vaak geven mensen die christen worden beetje bij beetje oude gewoonten op, zoals overmatig drankgebruik of gokverslaving. Het is mooi om samen de Bijbel te bestuderen en te zien dat door de kracht van de Heilige Geest ons leven verandert. Maar we zien ook dat mensen terugvallen in oude gewoonten. Juist dan willen we trouw blijven en mensen wijzen op de liefdevolle God die hen niet opgeeft.”



**Bekijk hier een filmpje van Thomas en Cobi Roest. En steun hen bij hun mooie missie in Thailand via [www.zendingsmaatje.nl/thomasencobi](http://www.zendingsmaatje.nl/thomasencobi)**



## **Bidden voor Soeng Neun**

Dank met Thomas en Cobi Roest voor de vaste groep mensen die naar de wekelijkse Bijbelstudie komt in Soeng Neun, een dorp zonder kerk. Bid dat zij hun familieleden meenemen en dat families tot geloof komen, zodat er op den duur ook in Soeng Neun een christelijke gemeente zal zijn.

# Steun juist ook met Pinksteren het zendingswerk!

## Geef aan de pinkstercollecte voor Thailand

Twintig kilometer reizen voor een kerkdienst? In Isaan, Thailand, móéten christenen wel. In elk dorp staat een boeddhistische tempel; slechts vier op de honderd dorpen heeft een kerk. De GZB-zendingfamilies Den Hartog en Roest werken hier als kerkplanters. Samen met lokale christenen vertellen ze andere Thai over het Evangelie. Waar mogelijk vormen ze Bijbelstudiegroepen, met het verlangen dat daaruit een gemeente ontstaat die weer anderen bereikt.

### U kunt op 3 manieren geven:

- Scan de Tikkie QR-code.
- Geef via [www.gzb.nl/pinkstercollecte](http://www.gzb.nl/pinkstercollecte).
- Maak een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45.

Met uw gift helpt u mee bij de verspreiding van het Evangelie. Heel hartelijk dank daarvoor!

In elk Thais dorp een kerk, wat zou dat mooi zijn! **Helpt u mee?**



# De kerk op veel plekken in Azië **groeit!**

In sommige Aziatische landen waan ik me in het boek Handelingen. Verreweg de meeste christenen die ik spreek zijn gelovigen van de eerste of tweede generatie. Zij zelf, of hun ouders, zijn vanuit een andere religie tot geloof in Jezus gekomen.

TEKST ds. Daan van der Kraan

Als een lopend vuurtje breiden bijbelstudieplekken en huisbijeenkomsten zich uit. De kerk op veel plekken in Azië groeit! Precies zoals Lukas beschrijft over de tijd direct na Pinksteren. Na de toespraak van Petrus komen 3000 mensen tot geloof (Handelingen 2:41). Even later zijn het er 5000 (Hand. 4:4), én de groei gaat maar door (Hand. 5:4, 6:7, 9:31)! Groei lijkt normaal te zijn, toen én nu. Soms zijn Westerse bezoekers in gebieden waar de kerk groeit daar meer verbaasd over dan lokale christenen zelf. 'Is het bijzonder? Jazeker! Maar je kunt dit toch verwachten als God werkt?'

## **Kleine minderheid**

Het valt me op dat Lukas een paar keer aantallen noemt, maar het gaat net zo vaak over de 'kwaliteit' van de gemeente. De eenheid die je ziet en merkt, het aanbidden van God, het bestuderen van Zijn Woord, het getuigen aan de mensen om je heen – dát zijn de ingrediënten die de Geest gebruikt om de kerk te laten groeien.

Ik vind het wel bevrijdend dat niet alleen aantallen ertoe doen. Dat de kerk in Azië groeit, dat is zeker! Maar in de meeste landen vormen christenen nog steeds een klein percentage. In Nepal





groeide de kerk in 70 jaar tijd vanuit het niets tot bijna 1 miljoen christenen; een geweldige groei van 0 naar 3% van de bevolking. Op de Filipijnen, al eeuwenlang een katholiek land (vaak vermengd met veel bijgeloof), is in de afgelopen 100 jaar het aantal evangelicale (bijbelgetrouwe) christenen gegroeid tot ruim 12%. Veel van deze Filipijnse christenen hebben een sterk missionair besef. Maar de Filipijnen vormen samen met China en Zuid-Korea uitzonderingen in Azië. In verreweg de meeste landen vormen christenen een zeer kleine minderheid.

### Open deuren

Wat kun je dan zeggen over de groei van de kerk in Azië? Ik noem drie dingen, en ik nodig u uit om ze 'om te zetten' in dank- en gebedspunten.

**1) Voor het echte beeld moeten we inzoomen naar provincies,** naar steden of naar bepaalde etnische groepen. Daar zijn soms zomaar bewegingen te zien van groepen die zich openstellen voor het goede nieuws van Jezus Christus. Dat kun je niet altijd tellen! Maar je merkt de grote interesse. Mensen komen tot geloof. God geeft open deuren, waardoor de Geest binnenwaait. Vaak na aanhoudend gebed van andere christenen. Het boek *Er waait een wind door het*

*huis van de islam* is een aanrader om bemoedigd te worden door wat God doet. En om toegewijd te blijven bidden!

**2) Ook in Thailand vond de afgelopen jaren** in één provincie een geweldige groei plaats. Honderden Thai lieten zich tegelijk dopen. Ongekend, zo leek het, uniek in de geschiedenis van de kerk in Thailand.

Tegelijk laat Thailand zien wat ook in andere landen speelt. Het Evangelie komt niet in een 'leeg huis'. Aziaten, en ook de Thai, zijn religieus. Veel culturen zijn gevormd door het hindoeïsme, boeddhisme of de islam. De drempel om christen te worden, is vaak hoog. Het vraagt veel wijsheid voor kerkplanters en voorgangers om te laten zien dat je als christen je nationaliteit niet verraadt. Maar dat je je land en volk juist wilt dienen.

**3) Als laatste: God gebruikt de inzet van buitenlandse werkers** (waar vandaan dan ook) zeker. Hun gebed en werk vormt vaak een begin in gebieden waar de kerk nog niet aanwezig is. Maar de 'groeispunt' begint als lokale christenen 'in hun eigen taal' het goede nieuws van Jezus verder vertellen. Dan zien we ook dit jaar met Pinkstereven dat de kerk groeit!



Natta (links):

God sprak tot mij:  
**“Je bent niet alleen,  
Ik geef je vrede”**

“Het verhaal van Jozef sprak recht tot mijn hart! Ik ben namelijk opgegroeid in een plattelandsgezin. Mijn ouders hadden elf kinderen, ik ben nummer tien. Ik voelde me altijd anders; op zoek naar antwoorden in dit leven.”

TEKST Annelies den Hartog, zendingswerker in Thailand

**A**an het woord is Pimpichchaporn Thirathanon (49 jaar) uit Thailand, ook wel bekend als zuster Natta.

Enthousiast vertelt zij me hoe zij tot geloof is gekomen. “We waren thuis arm. Mijn broers en zussen namen het leven zoals het was, maar ik zal altijd vol vragen. Mijn moeder luisterde wel naar me, maar was vooral heel druk met het (op)voeden van alle kinderen en kleinkinderen. Als bijna laatste van het gezin werd ik al snel tante en hielp mee met de opvoeding van mijn neefjes en nichtjes. Toch heb ik de mogelijkheid gekregen én ook aangegrepen om te gaan studeren. Later ging ik aan het werk en ben ik ook getrouwd geweest, maar we hebben geen kinderen gekregen.

### **Van binnen leeg**

Ik had een druk leven! Zette verschillende bedrijfjes op, verdiende geld voor mijn familie, zorgde voor neefjes en nichtjes, die op hun beurt ook weer kinderen kregen. Van de buitenkant leek ik het allemaal in orde te hebben, maar dat was maar een heel dun laagje. Van binnen was ik leeg en had ik geen vrede.

Nu ik de Heere Jezus heb leren kennen, vergelijk ik mijzelf weleens met een rijstaar. Ik was zo'n rijstaar die recht over-eind staat. Van de buitenkant zag alles er goed uit, maar van binnen was ik leeg. Want weet je, om een goede rijstoogst te hebben, moeten de rijstaren dik worden – de korrel moet van binnen vol zijn. Zo vol, dat de rijstaar ombuigt en geeft waar-

voor het is bedoeld. Nu ik de Heere Jezus ken en me voor Hem neerbuig, heeft mijn leven inhoud gekregen en weet ik dat ik vrucht draag.

### **“Ik geef je vrede”**

Een paar jaar geleden ging ik aan de slag als gezondheidsconsulent. Twee collega's

**“Tijdens de paasviering in 2023 ben ik gedoopt.”**

vertelden me over hun geloof in God. Ik raakte geïnteresseerd, want ik zag dat zij in hun geloof vrede ervaren. Voor ons werk gaan we één keer in de maand naar Laos. Daar nam een van hen mij mee naar de kerk. Op dat moment, daar in die kerk, sprak God tot mij: ‘Je bent niet alleen, Ik geef je vrede.’ Precies die woorden die ik nodig had! Over deze God wilde ik meer weten.

Mijn collega verwees me naar een kerk in de stad Udon Thani. Ik bezocht de kerkdiensten, ging zelf Bijbellezen en kon met mijn vragen terecht bij deze kerk of mijn collega's. De Heere God werd steeds meer werkelijkheid in mijn leven. Tijdens de paasviering in 2023 ben ik gedoopt.

### **Bijbelstudiegroep**

Heel graag wilde ik ook mijn broers en zussen over de Heere Jezus vertellen. Maar dan zou ik wel weer op het platteland moeten gaan wonen. Onze ouders hebben hun stuk land verdeeld onder »

» de kinderen. Zo hebben we allemaal een eigen huis, dicht bij elkaar. Voor mijn werk reis ik nog veel, maar mijn basis probeer ik nu in mijn geboortedorp te hebben. Elke woensdagochtend stel ik mijn huis open voor een bijbelstudiegroep. Eén van mijn zussen, zus Geluk, raakte ook geïnteresseerd en is met de kerstviering in 2023 bij mij thuis gedoopt.

## “Het christelijk geloof is iets nieuws.”

Vanuit Udon Thani kwam jij me helpen bij het opzetten van deze groep. Inmiddels heb ik ook een kerk gevonden dichterbij het dorp waar ik nu woon. Ook deze gemeente komt helpen, maar heeft te weinig vrijwilligers om de groep bij mij thuis verder te ontwikkelen. Mijn droom is om op ons stuk land een kerk te bouwen. Omdat ik lang weg ben geweest, ken ik de mensen in het dorp niet zo goed. Maar mijn zus Geluk nodigt elke week vriendinnen uit voor de Bijbelstudie. Meestal schuift er wel iemand aan.

### **Bidden jullie mee?**

Voor de meeste mensen in mijn omgeving is het boeddhisme en de geestenvenering het geloof dat zij kennen en waar zij voor leven. Het christelijk geloof is iets nieuws. Het wordt gezien als het geloof van anderen. Maar door het gesprek aan te gaan en het geloof voor te leven, komen zij tot de ontdekking dat de Heere God er ook voor hen is. Het leven is voor veel mensen niet eenvoudig: er zijn verslavingen, er is armoede, onenigheid in families... Mijn verlangen is dat de Heere God met Zijn liefde tot mensen spreekt, dat Hij hen aanspoort om te gaan leven tot Zijn eer.

In Thailand is er zeker wel interesse in de God van de Bijbel. Twee collega's vragen me regelmatig naar mijn geloof. Ik vertel hen over de vrede die ik nu ervaar en hoe God tot mij spreekt door het lezen van de Bijbel. Ik moedig hen aan om ook te bidden en de Bijbel te lezen. En om ook te praten met andere christenen die God op hun pad brengt.

Mijn gebed is dat nieuwe gelovigen niet alleen geloven om er iets voor terug te krijgen, maar dat zij zich door de Heere God laten veranderen in alle facetten van het leven. Bidden jullie mee?"

Natta nodigde met Kerst al haar burens uit om met hen het kerstverhaal te delen.



# Hij maakt ons bekwaam

“Wil je zelf ook een keer het Bijbelverhaal vertellen?”, vraag ik. “Nee Esther, dat kan ik helemaal niet! Ik weet nog zó weinig van de Bijbel!” Jenny, moeder van drie jongens, helpt regelmatig mee bij de zondagsschool. Ze is dol op kinderen en heel geduldig begeleidt ze hen bij het knutselen. Maar waarom ze vooral graag komt? Ze geniet van de Bijbelverhalen die worden verteld. Jenny groeide op in een niet-gelovig gezin en haar Bijbelkennis is daardoor beperkt. Ze wil graag meer leren, maar vindt het moeilijk om zelf de Bijbel te lezen.

Een paar maanden later komt ze toch naar me toe. “Esther, ik denk dat ik het wel wil proberen.” De eerste keren help ik haar bij het voorbereiden van het verhaal. Inmiddels zoekt ze zelf het verhaal op in de (kinder)bijbel en vertelt het na. Ze verzint de prachtigste knutsels en haar zelfvertrouwen groeit. En belangrijker, ze wordt gestimuleerd om zelf de Bijbel te gaan lezen.

Het is voor haar vaak nog zoeken hoe verhalen uit de Bijbel zich tot elkaar verhouden. Maar ze wil graag meer leren uit Gods Woord. En het krijgen van verantwoordelijkheid helpt haar daarbij.

Wie vragen we voor taken in de kerk? Vooral mensen die veel inhoudelijke bagage hebben? We kunnen dankbaar zijn voor hen; zij zijn zeker nodig. Maar God roept mensen niet omdat ze al zo geschikt zijn. Hij maakt ons bekwaam voor Zijn dienst, zodat God de eer krijgt.

**“Het helpt haar om zelf de Bijbel te gaan lezen.”**

**Esther van der Knijff is in 2021 samen met haar gezin uitgezonden naar Libanon. Als jeugdarts helpt ze kinderen en gezinnen voor wie medische zorg anders onbereikbaar zou zijn. Kijk voor meer info op [www.gzb.nl/lichtvoorlibanon](http://www.gzb.nl/lichtvoorlibanon).**



Nieuws rond zendingswerkers, activiteiten en uitgaven: u leest het hier!

## Cadeautje voor de vakantie

Ook dit jaar geeft de GZB een vakantiebijbelboekje uit. Het thema is: Ga, iedereen is geroepen. Een inspirerend boekje met veertien portretten uit de wereldwijde kerk met een korte overdenking. Leuk om mee te nemen met vakantie óf om gewoon thuis te gebruiken. Leden en donateurs ontvangen het boekje samen met een mailing die rond 7 juni wordt verstuurd. Maar het is ook een mooi boekje om uit te delen in de gemeente. U kunt de boekjes bestellen via 0343-512444, [info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl) of via [www.gzb.nl/vakantiebijbelboekje](http://www.gzb.nl/vakantiebijbelboekje).



## Proef (opnieuw) de sfeer van de GZB-dag

Zaterdag 9 maart was een zendingsdag om dankbaar voor te zijn! Met elkaar dachten we na over het thema 'Ga, iedereen is geroepen!' We luisterden naar inspirerende en indrukwekkende bijdragen van onze gasten Annetta en David uit Centraal-Azië, zendingswerker Herman Meijer en ds. Bert-Jan Mouw. De GZB-dag 2024 was een dag vol ontmoeting, met workshops, stands, kinder- en tienerprogramma's, een jongerencafé en de GZB-veiling. Proef (opnieuw) de sfeer via de aftermovie, foto's, verslag en livestream op [www.gzb.nl/gzbdag](http://www.gzb.nl/gzbdag).



## Jaarverslag 2023

Wat is het hartverwarmend dat er zoveel mensen zijn die zich willen inzetten voor het zendingswerk. In 2023 ontving de GZB in totaal € 8,1 miljoen aan baten. Met dat geld konden we zo'n 44 uitzendingen financieren en 230 projecten steunen. Heel hartelijk dank daarvoor! Kijk voor het jaarverslag met financiële verantwoording op [www.gzb.nl/jaarverslag](http://www.gzb.nl/jaarverslag).



## Ledenvergadering GZB, HGJB en IZB

Voelt u zich betrokken bij ons werk, en denkt u graag mee? Van harte welkom op de Algemene vergadering op D.V. donderdagavond 6 juni in 'De Schakel' in Nijkerk.

### Programma:

- 17.00 uur gezamenlijke maaltijd (graag aanmelden via [www.gzb.nl/alv](http://www.gzb.nl/alv))
- 18.15 uur start Algemene Ledenvergadering gevolgd door gezamenlijk avondprogramma om 19.45 uur met Andries Knevel over 'Geloofsvoorbeelden'
- 21.20 uur afsluiting

De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering staan ruim voor 6 juni op [www.gzb.nl/alv](http://www.gzb.nl/alv). Ook vindt u hier meer informatie.

## Reis mee met de GZB!

### • 12 juli-22 juli | Jongerenreis naar Frankrijk

Wil jij samen met andere Nederlandse jongeren je geloof delen in Frankrijk? Je bent van harte welkom in de gemeente van Thiers! Samen met zendingswerker Harriëtte Smit gaan we het gebouw opknappen, Bijbelstudie doen, lunchen met gemeenteleden en natuurlijk ook de omgeving verkennen.

### • 21-28 september | Vita-vrouwenreis Albanië (in 2024 én 2025)

Dit is een unieke kans! Nederlandse en Albanese vrouwen bezoeken elkaars gemeente. Om over en weer van elkaar te leren en om elkaar te bemoedigen. Welke gemeenten doen mee?

### • 4 oktober-8 oktober | Inspiratiereis voor pioniers en missionaire gemeenteleden naar Duitsland

Met een missionair bewust reisgezelschap reizen we naar de steden Schwerin en Rostock. In een context waarin bijna niemand God kent, worden nieuwe wegen gezocht om in woorden en daden als kerk zichtbaar te zijn in de samenleving. Hoe? Hierover gaan we met elkaar, de zendingswerkers en de kerk in Duitsland in gesprek! Zodat we met hernieuwde energie verder kunnen!

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op [www.gzb.nl/reizen](http://www.gzb.nl/reizen).



## Zomergezinsboekje

Om ook in de vakantieperiode elke dag samen tijd voor God te nemen, hebben we met de IZB en HGJB een zomergezinsboekje gemaakt, speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Leuk om uit te delen op de club, zondagsschool of aan gezinnen in uw gemeente. U kunt deze boekjes bestellen via [www.zomergezinsboekje.nl](http://www.zomergezinsboekje.nl)

## Volg de GZB via ons WhatsApp-kanaal!

Ontvang regelmatig meer inspiratie en nieuws via WhatsApp. Meld je aan via <https://tinyurl.com/whatsapp-kanaal-gzb> of scan de QR-code.



## Nieuws rond zendingwerkers

- In het najaar van 2024 hopen **Herman en Anneloes Meijer**, met hun kinderen Ralf en Julia, uitgezonden te worden naar Costa Rica, vanuit de Hervormde Gemeente Herwijnen. Anneloes zal zich inzetten voor een diaconale organisatie verbonden aan een kerk in San José, Herman gaat werken bij een seminarie in de hoofdstad van Costa Rica. In de periode 2022-2023 werkten zij voor de GZB in Malawi. Volg Herman en Anneloes via [www.gzb.nl/meijersmetmissie](http://www.gzb.nl/meijersmetmissie)



- **Gijsbert en Jenneke Wolvers** voelen zich geroepen om kinderen in Albanië het Evangelie van de Heere Jezus Christus te brengen. Daarom worden ze, D.V., in het najaar van 2024 uitgezonden naar Albanië door de Hervormde Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn. Ze zullen samenwerken met de kinderevangelisatiestichting Child Evangelism Fellowship (CEF). De gemeentes in Albanië zijn klein en kwetsbaar en hebben weinig ervaring met kinder- en jeugdwerk. Het verlangen van Gijsbert en Jenneke is om Albanese kinderen aan de voeten van de Heere Jezus te brengen: Kids for Christ! Volg hen via [www.gzb.nl/kids4christ](http://www.gzb.nl/kids4christ)



Stuur één van deze kaarten  
naar iemand die het verlangen  
heeft om betrokken te zijn bij  
Gods werk in deze wereld.



# Wie zal ik zenden?

We gaan op weg naar Pinksteren. De Heilige Geest zet mensen in beweging om anderen te vertellen over de grote daden van God. Zo gaat het Evangelie grenzen over!

Het is ons gebed dat er steeds weer mensen opstaan om zich te laten (uit)zenden. Wie zal ik zenden, is een vraag die God stelt aan Jesaja, maar ook aan ons.

Kom in beweging voor zending en stuur één van deze kaarten naar iemand die het verlangen heeft om betrokken te zijn bij Gods werk in deze wereld. Bewaar de andere kaart voor jezelf, als zichtbare herinnering dat ook jij geroepen bent om het Evangelie te delen.

Deze kaarten zijn geïnspireerd op het lied 'Here I Am, Lord' waarvan we een prachtige video hebben gemaakt. Luister naar dit lied en deel het op weg naar Pinksteren.



# Het ~~vergeten~~ pinksterfeest

In kerkelijk Nederland krijgt Pinksteren best veel aandacht en de combinatie met zending ligt bij ons voor de hand. Wereldwijd is dit minder vanzelfsprekend. Waarom is dat eigenlijk? Een kleine impressie.

TEKST Jaap Haasnoot

## **Pinksteren in Libanon**

We beginnen in Libanon. Het kerkelijk jaar krijgt daar bij niet-liturgische kerken (zoals de baptisten) niet heel veel aandacht. Het kerst- en paasfeest (met Goede Vrijdag) worden wel gevierd, maar voor Pinksteren is eigenlijk geen belangstelling. Dit heeft vooral te maken met de weerstand die er is tegen charismatische invloeden. Dat betekent echter niet dat het werk van de Heilige Geest wordt vergeten. Heleen Dandash, een van onze zendingswerkers in Libanon, zegt: “Er zijn wel liederen over de Heilige Geest en wij hadden pas een preek over de Heilige Geest, maar dus niet per se met Pinksteren.”

## **Pinksteren in Egypte**

Theologisch docent Willem-Jan de Wit schetst een soortgelijk beeld voor de protestanten in Egypte. Ook daar vormen Kerst, Goede Vrijdag en Pasen de kern van het kerkelijke jaar. Het vieren van veel christelijke feestdagen associëren Egyptische protestanten met de Koptische-Orthodoxe Kerk en dat is een praktijk die zij niet willen volgen. Het is jammer dat presbyteriaanse predikanten vooral gefocust zijn op het buiten de deur houden van charismatische invloeden, zo stelt Willem-Jan, want daarmee

is er maar weinig positieve aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Hij noemt nog wel een Arabisch lied over de Heilige Geest (Rook Allah Nad'ooka) dat vrij veel wordt gezongen in Egypte.

We gaan nog twee landen langs met onze vraag over het vieren van Pinksteren. We blijven eerst wat dichterbij huis, in Noordoost-Duitsland en eindigen dan met Colombia.

## **Pinksteren in Duitsland**

Ik spreek via Zoom met ds. Reinhard Spincke, leider van het missionaire werk in de regio Noord van de Freie Evangelische Gemeinde (FeG) in Duitsland. Hij vertelt dat de deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren een van de meest geseclariseerde regio's van Duitsland is. De enige manier om in dit gebied aan kerkplanting te doen is door daar als zendingswerker te gaan wonen en van de mensen daar te houden, zegt ds. Spincke. En dat is ook precies wat de GZB-families Van Dijk en De Wit doen.

“In de gebieden waar kerkplanting gebeurt, is het pinksterfeest niet echt aan de orde, maar we zien wel dat Gods Geest daar werkt! Ik ontmoette pas Sven die drie jaar geleden als een zoeker naar een van onze bijeenkomsten kwam.

In Egypte proberen presbyteriaanse gemeenten charismatische invloeden buiten de deur te houden.



Hij zei toen dat hij atheïst was. Nu, na drie jaar, zag ik hem weer en hij was christen geworden. Hij begint ook steeds meer verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het werk daar. Dat is prachtig om te zien.”

### **Pinksteren in Colombia**

Tenslotte gaan we naar Colombia waar Wilma van Doleweend een gesprek had met Jaider, student aan de theologische opleiding in Medellín, over de betekenis van Pinksteren bij evangelische kerken. We zien hier een patroon dat we eerder hebben gezien: als reactie op de liturgische kalender van de Rooms-Katholieke Kerk in Colombia, besteden veel evangelische gemeenten juist géén aandacht aan Pinksteren. Dit geldt ook voor de Presbyteriaanse Kerk. Daardoor komt het werk van de Heilige Geest maar weinig

aan de orde. Student Jaider vindt dat dit niet de juiste weg is. Als voorganger van een zelfstandige gemeente wil hij dat veranderen: “Want het werk van de Heilige Geest als Trooster en Onderwijzer van het werk van Christus verdient meer aandacht dan het nu krijgt.”

## **Luisteren**

Scan de QR-code om het Arabische lied over de Geest van God te beluisteren waar Willem-Jan de Wit het over heeft.



# Ook u, ook jij bent geroepen!

## Zet je gaven en talenten in binnen Gods wereldwijde kerk

TEKST Ruth Vlot

Als christenen zijn we geroepen om in woorden en daden het Evangelie te delen. Dat begint dicht bij huis, in je eigen dorp of stad. Maar heb je ook wel eens nagedacht over een uitzending via de GZB?

Het afgelopen jaar ben ik gestart als teamleider HR bij de GZB. Al snel ontdekte ik: het vinden van geschikte kandidaten voor onze vacatures gaat niet vanzelf. Het werven en selecteren van zendingswerkers begint al voordat een vacature is ontstaan. Hoe kunnen we het 'vonkje' voor zending aanwakkeren tot een verlangen om dienstbaar te zijn in Zijn koninkrijk?

### Vrijblijvend in gesprek

Een uitzending naar het buitenland is een stap die je niet van de een op de andere dag zet. Zending verandert je leven en gaat verder dan een normale baan. Daarom vinden we betrokkenheid op elkaar en verbondenheid in geloof



en gebed heel belangrijk. Wanneer jij jouw gaven en talenten wilt inzetten in Gods wereldwijde kerk, dan gaan we graag met je in gesprek. Vrijblijvend, om elkaar beter te leren kennen en om samen te ontdekken of werken voor de GZB iets voor je is. Ook als er momenteel geen vacatures op onze website staan die passen bij jouw opleiding of ervaring: je bent altijd welkom voor een kop koffie!

### Vacatures

De GZB zoekt onder andere een:

- **Marketeer/communicatietalent** voor de kerk in Peru
- **Arts** voor het bieden van gezondheidszorg in afgelegen gebieden in Centraal-Azië
- **Coördinator** voor het geven van Bijbeltrainingen in Malawi
- **Theoloog** voor het begeleiden van jonge, kleine gemeenten in Albanië en Kosovo

## Speciale reis voor aspirant-zendingswerkers

De GZB biedt je een unieke kans! Eind oktober is er een oriëntatiereis speciaal voor mensen die nadenken over een uitzending via de GZB. Samen met onze zendingswerkers en onze partners in Colombia staat je een bijzonder (geloofs)avontuur te wachten, waarbij enerzijds de blik naar buiten maar tegelijk ook naar binnen gaat: wat is zending en welke plek zou ik daarin kunnen innemen? Kijk voor meer info en om je aan te melden op [www.gzb.nl/reizen/oriëntatiereis-zendingswerkers](http://www.gzb.nl/reizen/oriëntatiereis-zendingswerkers)

**Meer weten?** Kijk voor meer info en een overzicht van al onze vacatures op [www.gzb.nl/werkenbij](http://www.gzb.nl/werkenbij)

**Gerco van der Kaaij (21)**

Penningmeester thuisfrontcommissie Johan en Willeke Vrij,  
zendingswerkers in Albanië

TEKST Gendi van Eck

“J

ezus zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen (Markus 16:15). Dat is waar de GZB voor staat en ik vind het mooi dat ik daar ook een steentje aan mag bijdragen. Toen

ik werd gevraagd om lid te worden van de thuisfrontcommissie (TFC) vond ik dat een gave kans om zending van dichtbij mee te maken. Het lijkt mij na mijn studie namelijk ook mooi om te werken voor een christelijke organisatie waar ik écht het verschil voor mensen kan maken.

Als TFC proberen we zo veel mogelijk om het gezin van Johan en Willeke heen te staan. Ook onderhouden we het contact met het thuisfront: via de website, sociale media en door het organiseren van activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan onze jaarlijkse groente- en fruitactie of het Meet&Move-evenement vorig jaar zomer, waarbij veel leden van onze gemeente en deelgenootengemeenten samenkwamen om te fietsen en te wandelen voor het werk in Albanië. Het is mooi om te zien hoe zulke activiteiten mensen uit het hele land met elkaar verbindt.

Of ik nog een tip heb voor andere TFC's? Het is belangrijk om ook de jeugd te betrekken bij het zendingswerk in de gemeente. Laat hen zien hoe je het verschil voor een ander kunt maken. En moedig hen aan om Gods weg te volgen. Ga, ook jij bent geroepen!”

### Belangrijke schakel tussen gemeente en zendingswerker

Elke zendingswerker heeft een eigen thuisfrontcommissie. Zij mobiliseert het gebed, stimuleert het meeleven en zorgt voor voldoende financiële middelen. Thuisfront- én zendingcommissies: de GZB kan niet zonder!

**Ideeën nodig?**  
[www.gzb.nl/tfc](http://www.gzb.nl/tfc)



“Ga,  
ook jij  
bent  
geroepen!”

# Roeping in beeld

Dit jaar staat het thema 'Ga, iedereen is geroepen' centraal. Daarom vertellen zendingswerkers in de nieuwe rubriek 'Roeping in beeld' iets over hun roeping. **Hoe ontdek je je roeping en wie of wat speelde daarin een belangrijke rol?** Dit keer doken Johan en Willeke Vrij in de fotoboeken.

TEKST Mariëlle de Koning

Maak kennis  
**Johan en Willeke Vrij**  
en hun kinderen Abel, Mirjam en Julia

WERKZAAM IN Albanië  
UITGEZONDEN SINDS 2022 door Hervormde  
Gemeente Monster  
MEER INFO [gzb.nl/vrijinalbanie](https://gzb.nl/vrijinalbanie)



## KINDERKAMP OEKRAÏNE

"We leerden elkaar kennen doordat we allebei betrokken waren bij een kinderziekenhuis en kindertehuis in Oekraïne. Willeke liep daar stage, Johan kwam voor een kinderkamp naar Oekraïne. Samen met anderen bleven we verbonden met de mensen en het land. Na jaren vriendschap kregen we een relatie en trouwden we. Vaak kwam in onze relatie de vraag naar boven: wat is Gods plan met ons? Waarom voelen we ons beiden verbonden met onze naasten in Oost-Europa? Ligt daar een roeping voor ons? Het werd onrustiger in ons hart. Ieder afzonderlijk ervoer steeds sterker de drang dat we écht serieus werk moesten maken van de vraag waar God ons wilde hebben. Zo startte uiteindelijk het toelatingstraject bij de GZB. Dit was aan de ene kant spannend, want opeens werd het concreet. Maar aan de andere kant ook fijn en inzicht gevend."



## VOORLEZEN VERHAAL ABRAHAM

"We moesten leren om de gekregen bevestigingen te ontvangen en bewust aan te nemen. En niet weg te wuiven als 'toeval'. De bevestigingen kwamen van alle kanten: in gesprekken met familie en vrienden, liederen, teksten en preken. Maar ook tijdens het voorlezen uit de kinderbijbel aan Abel en Mirjam. In de week dat we startten met gesprekken bij de GZB lazen we het verhaal van Abraham. 'God zegt: Abraham ga op reis, ik ga met je mee. Ik geef je een land. Ik geef je een huis. Ik geef je een kind.' Terugkijkend heeft God ons hierin gezegend."





## ABEL EN MIRJAM

“Voor onze uitzending vroegen wij ons af: wat doen wij onze kinderen aan? Maar één van onze vrienden zei: ‘Draai het eens om: wat geef je je kinderen mee?’ Een terechte opmerking. Het was heel spannend om te bedenken hoe zij dit zouden meemaken. Toen we verhuisden naar Albanië was Abel vier jaar en Mirjam twee jaar oud. Zo goed als we konden, probeerden we hen voor te bereiden op wat zou komen. Ze zijn als echte maatjes de uitdagingen op hun pad aangegaan - vaak letterlijk hand in hand. En nu - bijna twee jaar later - zien we ook daarin hoe God Zich over hen ontfermt.”



## KINDEREN OP EEN RIJTJE

“Het mooie is dat God door blijft gaan met het bevestigen van Zijn aanwezigheid in ons leven. Ook nu we hier in Albanië zijn, zien we keer op keer hoe Hij ons leven leidt. Praktisch, tijdens onze zoektocht naar een woning vonden we snel een huis binnen het schaarse woningaanbod. Eenmaal verhuisd vonden we een opvang waar de kinderen zich snel thuis voelden. Ook in de kerk en in onze straat hebben we onze draai gevonden. De kinderen spelen met de kinderen die ze ontmoeten op straat, in de kerk en op school. Daardoor ontstaat er steeds meer verbinding.”



## FLAMURI BORD

“Dit kaartenbord kreeg Johan van een goede vriend. Speciaal gemaakt om de verbinding tussen Nederland en Albanië te onderstrepen. Het is waardevol en steunend om te ervaren dat verbinding ver over landsgrenzen heengaat. En om te beseffen dat het nodig is dat er mensen geroepen zijn die bemoedigen, meeleven en meebidden met ons als zendingswerkers.

Roeping heeft voor iedereen weer een heel andere betekenis en invulling. Je mag christen zijn en van betekenis zijn op de plek waar je gesteld bent: je buurt, werk, school en kerk.”



**Heb je het verlangen om je leven te delen, hier of in het buitenland? We gaan graag vrijblijvend met je in gesprek: [www.gzb.nl/werkenbij](http://www.gzb.nl/werkenbij)**

**15 mei**  
om 19.00 uur  
**Online**  
**gebeds-**  
**bijeenkomst**  
voor het  
zendingswerk

A woman with dark hair tied back, wearing a colorful patterned blouse, is seated at a table. She has her hands clasped in prayer and her eyes are closed. In front of her is an open book. The background is a plain, light-colored wall. A blue plastic chair and a water bottle are partially visible.

## Gebedsbijeenkomst op weg naar Pinksteren

### **Zending zonder gebed is ondenkbaar!**

We hopen dan ook dat zoveel mogelijk mensen meedoen met de **online gebedsbijeenkomst** die we op **D.V. woensdagavond 15 mei** organiseren.

Tijdens deze bijeenkomst vertellen Sijmen en Annelies den Hartog, zendingswerkers in Thailand, over hun roeping om het Evangelie te delen met mensen die Jezus nog niet kennen. Vervolgens bidden we met elkaar voor het zendingswerk.

**Kijk voor meer info en aanmelden op [gzb.nl/gebedsbijeenkomst](http://gzb.nl/gebedsbijeenkomst)**

**Bent u er ook bij?**

**“Verblijd u altijd.  
Bid zonder ophouden.  
Dank God in alles.  
Want dit is de wil  
van God in Christus  
Jezus voor u.  
Blus de Geest niet uit.”**

1 Thessalonicenzen 5  
vers 16-19