

### **In deze bijlage...**

Deze bijlage bevat een korte omschrijving van de clubs, verenigingen en kringen en wanneer die dit jaar starten. Op [www.hervormdhagestein.nl](http://www.hervormdhagestein.nl) vindt u een volledige beschrijving en staan ook de precieze tijden en data van alle activiteiten die plaatsvinden de gemeente.

Heeft u vragen over één van de activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersonen, of met Ds. Matze via [predikant@hervormdhagestein.nl](mailto:predikant@hervormdhagestein.nl) of uw wijkouderling.

Wie u wijkouderling is kunt u zien via <https://www.hervormdhagestein.nl/onze-gemeente/wijken-en-teams>

### **Zondagsschool**

Op zondagmorgen van 11.00-12.00 is er zondagsschool in het Kerkelijk Centrum voor alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool! De eerste keer is op 21 september. Dus als je nieuwsgierig bent naar de zondagsschool en je bent tussen de 4 en 12 jaar: Kom eens een keer langs! Elke zondag wordt er een Bijbelverhaal verteld. Hierover wordt een verwerking gemaakt. In spelvorm of met behulp van een werkje. Verder bidden en zingen we met elkaar en we gaan met de kinderen in gesprek. Heb je vragen? Neem dan contact op met Mariska Kortleven 06-15443033

### **Catechisatie**

Op maandagavonden is er catechisatie in het Kerkelijk Centrum. Om 18:30u voor jongeren van 12..15 jaar en om 19:15 voor jongeren vanaf 16 jaar. De eerste avond is op 22 september. Verdieping in het geloof en onderwijs uit de Bijbel zijn onmisbaar. Er kunnen veel vragen zijn die je bezighouden, of je kunt het gevoel hebben dat er nog veel te leren is om het christelijk geloof en de Bijbel verder te ontdekken en te begrijpen. De catechisatie is er voor jongeren vanaf 12 jaar. Tijdens de catechisatie gaat Dominee Matze met de jongeren in gesprek om samen te leren wat de kernpunten van het christelijke geloof zijn en hoe je de Bijbel kunt verstaan en God beter kunt leren kennen. Heb je vragen? Neem dan contact op met Ds. Matze 0347-351210

### **Jeugdclub**

Vrijdagavond om de twee weken om 19:00u is er Jeugdclub in het Kerkelijk Centrum. De jeugdclub is voor jongeren van 12 t/m 15 jaar. De eerste avond is op 5 september. Op de Jeugdclub denken we samen na over het geloof, om te ontdekken wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Daarnaast is er ruimte voor ontspanning in de vorm van een spel. Heb je vragen? Neem dan contact op met Gert van Lagen 06-81562260

### **Jeugdvereniging**

De jeugdvereniging komt op zondagavonden één keer in de 2 weken bij elkaar om 20:00u in het Kerkelijk Centrum. De jeugdvereniging is er voor alle jongeren vanaf 16 jaar. De eerste avond is 21 september om 20:00u. We komen bij elkaar om te praten over datgene wat God ons te zeggen heeft. We doen dit d.m.v. Bijbelstudies en actuele onderwerpen. Daarnaast is er tijd voor ontmoeting van elkaar en ontspanning in verschillende vormen. Dus... ben je 16 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom. Heb je vragen? Neem dan contact op met Machiel Copier 06-46832738.

### **Bijbelkring (middag)**

De middagbijbelkring is ongeveer één keer in de drie weken op woensdag om 14:00u in het Kerkelijk Centrum. De eerste middag is 24 september. Deze kring is met name bedoeld voor mensen die het niet fijn vinden om 's avonds nog naar buiten te gaan, maar iedereen is natuurlijk welkom. De deelnemers bereiden de middag voor door thuis een hoofdstuk uit een bijbelstudieboekje te lezen en de vragen alvast te overdenken. Degene die de kring leidt houdt een inleiding over het Bijbelgedeelte en vervolgens worden de vragen besproken. Heeft u vragen, neem dan contact op met Reinier van de Water 06-20821813.

### **Bijbelkring (avond)**

De avondbijbelkring is ongeveer één keer in de drie weken op woensdag om 20:00u in het Kerkelijk Centrum. De eerste avond is 24 september. De deelnemers bereiden de avond voor door thuis een hoofdstuk uit een bijbelstudieboekje te lezen en de vragen alvast te overdenken. Ds. Matze houdt een inleiding over het Bijbelgedeelte en vervolgens worden de vragen besproken. Dat kan met verschillende werkvormen, afhankelijk van het onderwerp en het aantal mensen. Heeft u vragen, neem dan contact op met Ds. Matze 0347-351210.

### **Themakring**

De themakring is ongeveer één keer per drie weken op dinsdagavond om 20:00u in het Kerkelijk Centrum. De eerste avond is 16 september. We gebruiken een boekje met gespreksvragen, wat van te voren door de deelnemers voorbereid wordt. In onderling gesprek en met het beantwoorden van vragen helpen we elkaar bij allerlei vragen over het geloof en bovendien leren we elkaar als gemeenteleden beter kennen. Leden die dat willen hebben ook hun inbreng in het invullen of leiden van een avond. Heeft u vragen, neem dan contact op met Adriaan Noteboom 06-50871263.

### **Jongerenkring**

De jongerenkring is ongeveer één keer per drie weken om 20:00u bij één van de leden thuis. De eerste avond is 17 september om 20:00u in de Arsenalstraat 5 in Hoef en Haag. Deze kring is voor jongeren die met elkaar willen doorpraten over het belang van geloven. Waarom geloof je? Wat betekent dat voor je leven van elke dag? Met elkaar praten we door over deze en andere vragen, aan de hand van thema's of een boekje. De kringleden bereiden zelf (in overleg) een avond voor. Een gezellige en verdiepende kring waar jij van harte welkom bent! Heb je vragen? Neem dan contact op met Wilco Kortleven 06 25131438.

### **Ontmoetingsmiddagen**

Maandelijks is er op een dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een ontmoetingsmiddag in het Kerkelijk Centrum. De eerste middag is 30 september. Doelgroep hiervoor zijn de gemeenteleden vanaf 60 jaar. Het zijn gezellige bijeenkomsten met een plezierige sfeer. Uiteraard is er koffie en thee, tijd om een Bijbelgedeelte te overdenken en te zingen. Soms is er na de pauze een spreker of wordt er een quiz gedaan, of iets dergelijks. Heeft u vragen, neem dan contact op met Ds. Matze 0347-351210.