

# Enthousiasme gezocht!

Waar bent u enthousiast over? Waar besteedt u de meeste energie aan? Mogelijk is dat uw gezin, uw werk of een hobby. Helaas leven we in een tijd waarin velen zich geremd voelen in enthousiasme. Met een horizon vol crisissen kan het vlammetje van levenslust en enthousiasme gemakkelijk op een laag pitje komen te staan, en soms zelfs uitdoven. Negatieve omstandigheden kunnen stressvol en verlamdend werken. Ook in de kerk is dit op verschillende manieren voelbaar.



Het thema voor het komende jaar is vanuit de HGJB: 'enthousiasme gezocht!' Dit thema is bedoeld om op zoek te gaan naar een versterking en vernieuwing van het kerkelijk leven. En dat is zeker mogelijk als de oorspronkelijke betekenis van het woord gaat leven. Het Griekse woord

ἐνθεός (entheos) kan opgesplitst worden in 'en', wat in betekent en het woord 'theos', wat God betekent. Iemand die enthousiast is, is 'in God' of 'van God vervuld'. Dit woord komt niet direct in de Bijbel voor, maar wel het principe. De Bijbel staat vol met mensen die vol van God zijn, die enthousiast zijn, en een bijzonder getuigenis achtergelaten hebben. Zij zijn als het ware als een brandende fakkel geweest, die tot hun dood toe, geschieden hebben als heldere lichten in een duistere wereld.

In de Bijbel komt enthousiasme met name naar voren in het woordje ijver. We komen Gods ijver tegen als Hij zich bekend maakt als de God, die vol passie Zijn verbondsrelatie met Zijn volk wil beschermen (Exod. 20:5). De priester Pinehas wordt geprezen als hij met ijver ingrijpt als Gods Woord niet serieus wordt genomen (Num 25:11). Toch blijkt dat niet alle ijver goed is. Paulus was zeer ijverig voor Gods Woord voor zijn bekering, maar sloeg de plank mis. In zijn blinde ijver vervolgde hij volgelingen van Jezus. Nadat God aan hem verscheen, veranderde God zijn hart waarna hij met een goede ijver ging strijden voor Gods belang.

In het komende seizoen willen we stilstaan bij de vraag hoe Gods kracht ook ons leven kan aanraken en vernieuwen. God is namelijk tot het uiterste gegaan om dit voor ons mogelijk te maken. Hij zond Zijn Zoon, die met ijver (enthousiasme) Zijn taak volbracht tot het einde toe (Joh 2:17). Hij wil Zijn kracht, door Zijn Woord en Geest uitwerken in het leven van elke gelovige. Maar die kracht komt niet zomaar aanwaaien. In het verhaal van Nicodemus laat Hij zien hoe Hij deze kracht geeft.

## Achtergrondinformatie bij Johannes 3

Johannes is een bijzonder boek. Het begint niet op aarde bij het kindje Jezus in de kribbe, maar hoog in de hemel waar het Woord bij God was. Johannes schildert Jezus onder andere als het vleesgeworden Woord, de Waarheid, het Licht van de wereld, en degene Die levend water geeft. Jezus transformeert situatie op situatie. In Johannes 2 verandert Hij water in wijn en in hoofdstuk 3 transformeert Hij het leven van Nicodemus, gevolgd door vele anderen in de volgende hoofdstukken.

### Johannes 2:23-3:8

---

*2:23. En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij Zijn tekenen zagen die Hij deed. 24. Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende, 25. en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was. 3:1. En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. 2. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.*

### Johannes 19:38-40

*38. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 39. En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. 40. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven.*

---

## Om verder door te spreken

---

- Wat spreekt u/jou aan in het gelezen Bijbelgedeeltes en welke vragen roept het op?

### *Volwassenen:*

- Als u een ontmoeting met Jezus zou mogen hebben, net als Nicodemus. Wat zou u Hem vragen?
- Waarom vertrouwde Jezus Zichzelf niet toe aan de mensen in de tempel? Ze geloofden toch?
- Wat voor enthousiasme laat Nicodemus zien in de tekstgedeeltes. Zit er een verschil tussen zijn enthousiasme in het eerste en tweede gedeelte?

### *Jongeren:*

- Nicodemus wist heel veel over God (3:2). Vind jij het belangrijk om veel uit de Bijbel te weten. Waarom wel of niet?
- Is het nodig om veel over God te weten? Wat is volgens Jezus nog meer nodig?
- Heb je de Heilige Geest nodig om enthousiast te zijn?
- Wat heeft de wind te maken met de Heilige Geest en enthousiasme? (3:8)

### Verdere vragen:

- Is enthousiasme een plicht? (Efeze 5:18)
- Wat hebben enthousiasme en het Woord met elkaar te maken? (Kol 3:16, Hand 17:11)
- Hoe kan je voorkomen dat enthousiasme afneemt? (1 Thes. 5:19)

## *Huisbezoek. Wat en waarom?*

---

Huisbezoeken zijn niet nieuw en bestaan al sinds 1550, oorspronkelijk bedoeld om de spreekwoordelijke ‘vinger aan de pols’ te houden en om te ‘onderzoeken’ hoe het geloof werd beleefd in de gezinnen. Ergens is dat niet veel anders dan nu, al is de manier waarop de bezoeken plaatsvinden wel veranderd. Nog steeds vinden we (met ‘we’ worden de ambtsdragers bedoeld) het belangrijk om te weten hoe u en hoe jij in het geloof staat en daarnaast mag het huisbezoek ook een vertrouwde plek zijn waar u/jij terecht kunt met vragen.

Omdat we merken dat het niet altijd eenvoudig is om over het (persoonlijk) geloof of de kerk te praten, hopen wij met het jaarthema een handvat te bieden om zo in een ontmoeting te spreken over de dingen die u en jou echt bezighouden, zowel binnen als buiten de kerk!

Natuurlijk mag u/je het bezoek ook gebruiken om onderwerpen te bespreken die geen betrekking hebben op het jaarthema. Voelt u zich vrij om dat ook te benoemen.

Een hartelijke groet van uw ouderlingen; we zien uit naar mooie ontmoetingen,

Gert van Dieren

Leendert Meijers

Adriaan Noteboom

Rijk Simons

Pastoraal werker: Jacob-Jan Matze