



Hoe gaat het met uw geestelijk leven? Bent u tevreden of wilt u verandering zien? Als u uw relatie met God een cijfer zou mogen geven op de schaal van 1 tot 10, welk getal zou u kiezen en waarom? Belangrijker dan hoe wij onszelf beoordelen is hoe God naar ons leven kijkt. Hoe zou Hij uw relatie met Hem beoordelen? Is er sprake van groei?

Voor het komende seizoen zet de HGJB onze relatie met God op het programma vanuit het thema 'dat je groeien mag'. Dit thema veronderstelt dat u in Christus geplant bent en deelneemt aan het geestelijke groeiproces. Is dat zo? Het is namelijk gevaarlijk om vruchten proberen voort te brengen zonder dit belangrijke fundament.

Johannes 15:1-12 beschrijft de gelovige die als een rank aan de wijnstok verbonden is. Als u oprecht in Christus gelooft zoals Hij Zich openbaart in de Schrift, bent u als rank aan Hem verbonden (v5). Deze verbinding met Christus is echter niet een eindstation, maar slechts het begin. De Vader verlangt ernaar dat wij allen vrucht dragen. Niet een beetje, maar zelfs heel veel (v8). Voor dit vrucht dragen is groei noodzakelijk.

Verlangt u naar deze groei? Dat u in het komende seizoen meer en meer op Jezus gaat lijken? (Rom 8v29). Opvallend is dat, hoewel God alleen de groei kan geven, Hij de ranken verantwoordelijk maakt. God doet ons groeien, maar niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Laten we biddend onze eigen rol onderzoeken in het groeiproces in de verwachting dat God ons niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente zal doen groeien. Een gezonde gemeente is een groeiende gemeente.



Achtergrondinformatie bij Johannes 15:1-12 (overgenomen van de HGJB).

Johannes 15: 1-12 is onderdeel van het afscheidsgesprek dat Jezus met Zijn leerlingen voert, vlak voor Zijn sterven. Dit gesprek vindt plaats tijdens 'de maaltijd' (Joh. 13: 2) en vlak voor Pesach (zie Joh. 13: 1). Omdat Johannes 14 eindigt met Jezus' opmerking 'Sta op, laten wij hier vandaan gaan' (vers 31b), lijkt Johannes 15 t/m 17 een latere toevoeging te zijn. Jezus vertrekt immers in Johannes 18: 1 pas daadwerkelijk naar buiten.

Johannes 15:1–12 (HSV)

1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. 12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Om verder door te spreken

- Wat spreekt u/jou aan in het gelezen Bijbelgedeelte en welke vragen roept het op? Wat raakte u uit de Johannes 15 preek bij de opening van het winterwerk?

Kinderen:

- Wie is de Wijnstok? (vers 1)
- Wie is de Wijngaardenier? (vers 1)
- Wie zijn de ranken? (vers 5)
- Waarom worden de ranken gesnoeid? (vers 2)



Jongeren:

- In vers 4 gaat het om 'blijf in Mij'. Hoe zie jij dat voor je? Heb je de gemeente hierin nodig? Zo ja, hoe?
- '...Zonder Mij kunt u niets doen' (vers 5b). Wat bedoelt Jezus? Je kan toch wel dingen doen zonder Jezus?
- 'Als... Mijn woorden in u blijven' (vers 7). Lees jij de Bijbel? Wat onthoud jij van wat je leest? Zou je bepaalde verzen uit je hoofd willen leren? Is dat wat Jezus bedoelt?
- ...'vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen' (vers 7b). Geeft God echt alles wat wij vragen? (Zie vers 7a)

Volwassenen:

- Waarom noemt Jezus Zichzelf de 'ware Wijnstok' en niet slechts 'een Wijnstok'?
- Jezus bereidde Zijn discipelen voor op Zijn terugkeer naar de hemel. Hoe zou het beeld van de Wijnstok en de Ranken hen bemoedigd hebben?
- Hoe gaat het 'reinigen' in z'n werk (vers 2b)? Herken je dit in je eigen leven?
- Onvruchtbare ranken worden verwijderd (vers 2 en 6). Waarom benadrukt Jezus dat? Waarom is er geen ruimte voor kale takken?

Algemeen:

- Bespreek met gemeenteleden uit verschillende generaties hoe zij het ervaren verbonden te zijn met de Wijnstok en daar invulling aan geven.
- Hoe kan volgens jou de gemeente groeien in onderlinge verbondenheid? Welke stap kan jij hierin zetten?

Huisbezoek. Wat en waarom?

Huisbezoeken zijn niet nieuw en bestaan al sinds 1550, oorspronkelijk bedoeld om de spreekwoordelijke 'vinger aan de pols' te houden en om te 'onderzoeken' hoe het geloof werd beleefd in de gezinnen. Ergens is dat niet veel anders dan nu, al is de manier waarop de bezoeken plaatsvinden wel veranderd. Nog steeds vinden we (met 'we' worden de ambtsdragers bedoeld) het belangrijk om te weten hoe u en hoe jij in het geloof staat en daarnaast mag het huisbezoek ook een vertrouwde plek zijn waar u/jij terecht kunt met vragen.

Omdat we merken dat het niet altijd eenvoudig is om over het (persoonlijk) geloof of de kerk te praten, hopen wij met het jaarthema een handvat te bieden om zo in een ontmoeting te spreken over de dingen die u en jou echt bezighouden, zowel binnen als buiten de kerk!

Natuurlijk mag u/jij het bezoek ook gebruiken om onderwerpen te bespreken die geen betrekking hebben op het jaarthema. Voelt u zich vrij om dat ook te benoemen.

Een hartelijke groet van uw ouderlingen en bezoekbroeders en we zien uit naar mooie ontmoetingen,

Gert van Dieren

Adriaan Noteboom

Rijk Simons

Leendert Meijers

Reinier van der Water

Bert van Os

Aart de Jong

Eef den Oudsten

Ds. Jacob-Jan Matze