

Samenvatting van de preek:

Een vreemdeling in Nederland moest wel een asielaanvraag hebben ingediend, anders kwam hij niet in aanmerking voor het generaal pardon, in 2007. Eigenlijk werkt het met het geloof precies zo. We moeten wel een 'asielaanvraag' hebben ingediend bij God. Een vraag om hulp, een vraag om vergeving.

De HC leert ons in V&A 20 dat, hoewel de verlossing van Christus genoeg is voor de hele wereld, alleen zij zalig worden die in Hem geloven. Zie ook Joh.3:16. God had de hele wereld lief. Ieder die in Hem gelooft gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven.

We moeten het voor wat betreft onze verlossing het dus wel van Jezus verwachten. En dat moeten we ook uitspreken richting God: 'God help mij, verlos mij'. Op het moment dat we dat doen, stellen we ons vertrouwen op Hem. Dat is precies ook een kenmerk van een echt geloof.

In V&A 22 beschrijft de HC dat het echte geloof uit twee dingen bestaat: allereerst een kennen van God en ten tweede een vertrouwen op God. We moeten God wel kennen, wel weten wie Hij is. We leren Hem kennen door het lezen van de Bijbel, maar ook door met elkaar te spreken over hoe God in ons eigen leven werkt.

Ten tweede vertrouwen. We geloven God op Zijn Woord, omdat Hij betrouwbaar is. Dat laat Hij in de Bijbel, maar ook in ons leven zien. Denk alleen maar aan de beloofde Verlosser, Die is ook gekomen, Jezus!

Toch moeten we het geloof niet overschatten. Uiteindelijk is het geloof maar een middel. Het is een hand om Jezus aan te pakken. Het gaat om Christus. Hem leren we kennen, door geloof. Het geloof is als een deurklink. Je hebt hem nodig om ergens binnen te komen, maar het gaat niet om de klink, maar om het huis of de kamer die er achter zit.

Het is de Heilige Geest die ons leidt in het geloven. Hij doet ons God kennen. En een ieder die in Hem gelooft, die *heeft* het eeuwige leven!

Zondag 7 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

*Vraag 20*

Worden alle mensen door Jezus verlost?

*Antwoord*

Nee, alleen die in Hem geloven.

*Vraag 21*

Wat is geloven?

*Antwoord*

Dat ik zeker weet dat het Woord van God waar is en er vast op vertrouw dat ik vergeving, gerechtigheid en redding ontvang, alleen uit genade, om Jezus' wil.

*Vraag 22*

Wat geloven we als christenen?

*Antwoord*

Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. De Twaalf Artikelen vatten het samen.

*Vraag 23*

Hoe luiden de Twaalf Artikelen?

*Antwoord*

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
2. Ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here.
3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel.
5. Op de derde dag weer opgestaan van de doden.
6. Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen.
10. de vergeving van de zonden,
11. de opstanding van het lichaam,
12. en een eeuwig leven.

Vragen:

- Spreekt u wel eens met iemand over God, zodat de ander God door u zou kunnen leren kennen?
- Zijn wij soms niet te druk met de klink (het geloof), i.p.v. ons bezig te houden met de kamer (Christus)? Hoe zit dat bij u/jou?
- Hoe zou je God meer kunnen leren kennen, en meer kunnen vertrouwen?
- Maria zei: 'Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.' Herkent u iets van Maria's overgave in uw eigen leven?
- 'Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' Geloof jij in deze Verlosser?

Stelling:

- Geloven is een werkwoord; je moet het doen.