

Samenvatting van de preek:

Hoe geven wij het 'stokje' van geloof en het dienen van God door. Hoe geef je geloven een plek in het gezin?

1. Geloofsopvoeding in het gezin

Het gezin is de plek waar je als ouders allerlei stokjes doorgeeft. Het is ook dé plek waar het geloof door wordt gegeven. Geloven leren we op meerdere plekken, maar de belangrijkste voor kinderen is het gezin. Daar 'oefenen' we samen het geloof in God en het gelovig samenleven. In Jozua 4:19-24 lezen we een mooi voorbeeld van hoe een ouder dat doet. Ongedwongen en haast terloops God ter sprake brengen. Omdat God onderdeel van heel ons leven is. Als ouders is het goed om daar gespist op te zijn: op welk moment kan ik iets delen over God, geloof en de eigen geloofservaring met mijn kind? Kinderen (jong en oud!) hebben dat nodig.

2. Omgaan met elkaar in het gezin

Maar hoe ga je nu met elkaar om binnen het gezin? Wat heeft het vijfde gebod ons daarin te zeggen?

1. Kinderen. Ouders krijgen we van God. En zolang als zij leven, mogen we de leiding van God aan ons, door hun woorden en daden heen ervaren. Als je zo naar je ouders kijkt, dan krijgen ze gewicht. En dat is ook precies waar het vijfde gebod op wijst: ouders moet je eren, dat wil zeggen: 'gewicht geven'. Hun raad niet direct aan de kant schuiven, maar hun persoon (en advies) de plek geven die ze vanuit God gekregen hebben. Gehoorzamen is niet altijd leuk of makkelijk. Tegelijk is het gehoorzaam zijn aan onze ouders een oefening in gehoorzaam zijn aan God. Denk ook maar aan Jezus, in Luk.2:51 staat dat hij Jozef en Maria 'onderdanig' was. We moeten eervol, liefdevol en trouw met onze ouders omgaan. Dat geldt voor alle kinderen: al ben je 10, 30 of 60 jaar oud.

2. Ouders. Als je beseft dat God jou als ouder gebruikt om leiding te geven aan het leven jouw kind, dan geeft dat gewicht aan de opvoeding en maakt dat jezelf ook klein. Het is goed om jezelf af te vragen: 'wat zie ik als mijn taak in de opvoeding. Wat geef ik door?' Als we beseffen dat het belangrijkste wat we doorgeven het dienen van God is, dan mogen we ons ook juist in die gesteund weten door God. Het geloof doorgeven doen we niet alleen, God staat ons bij. Juist ook in de (geloofs)opvoeding. In een afhankelijke en biddende houding mogen we onze kinderen voorgaan. Daarin is het van belang om juist ook zelf als ouder gevoed te worden door God. Ontvangen én doorgeven.

3. Grenzen. De opvoeding kent ook grenzen: 1. Als ouder vertegenwoordigen we God, maar we zijn niet aan God gelijk. In de opvoeding merken we onze tekorten en zonden juist op. Het is belangrijk om dat te erkennen. 2. Kinderen hebben rekening te houden met de zwak- en eigenaardigheden van hun ouders. 3. Kinderen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid die groeit met de leeftijd. Opvoeden is (hoe pijnlijk soms ook) ook loslaten. 4. In de opvoeding kunnen ook misstanden plaatsvinden als misbruik en geweld. Het vijfde gebod kan nooit een argument zijn om zorgen en pijn niet te delen met een vertrouwenspersoon, of om aangifte te doen.

3. De toekomst van het gezin

Het vijfde gebod heeft een belofte in zich. Een maatschappij waar ouders en andere gezagsdragers geëerd worden, zal heilzaam zijn en vrede, geluk en toekomst kennen. Geloofsopvoeding wijst op de eeuwige toekomst.

Zondag 39 uit de 'De Heidelbergse Catechismus.
Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 104: Wat wil God in het vijfde gebod?

Antwoord: Dat we onze ouders liefhebben en eren, hen trouw zijn en gehoorzamen en geduld met hen hebben. Dat geldt ook voor anderen die God over ons stelt.

**104. Anderen, die God over ons stelt.*

Te denken valt vooral aan de overheid. Een christen gehoorzaamt die. Pas wanneer de gehoorzaamheid aan de overheid botst met de gehoorzaamheid aan God, gaat de gehoorzaamheid aan God boven die aan de overheid.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Wat ziet u als uw taak in de opvoeding? Wat vindt u belangrijk om door te geven? Welke plaats heeft het geloof in het 'doorgeven'?
 - o Zou u het mooi vinden om eens met andere ouders door te spreken over de opvoeding? (mail de ds.)

- Bespreek eens samen met de kinderen hoe zij uw opvoeding ervaren. Spannend, maar helpend!
- Voor jongeren:
 - De catechismus geeft met drie woorden aan hoe we om moeten gaan met onze ouders: eervol, liefdevol en trouw. Welk van de drie lukt goed? Waar merk je dat het wel eens botst? Hoe komt dat?
 - Welke van de 4 grenzen (onder nummer 3) roept een vervelend gevoel op? Heb je het daar wel eens over met je ouders of iemand anders? Neem gerust contact op met mij als je dat fijn vindt.
- Voor kinderen:
 - Vraag eens aan papa of mama of ze kunnen vertellen wat ze het meest belangrijk vinden dat jij van hen leert. Wat willen ze heel graag aan jou doorgeven? En waarom?