

Samenvatting van de preek:

'De doop is onze redding.' Het klinkt stellig, maar zo spreekt de catechismus er ook over. In de doop zegt God ons toe dat Hij ons zal wassen van zonden, zoals water ons wast van vuil. De doop is niet niks, het is bijzonder waardevol, maar wat heb je er nu precies aan voor je leven vandaag?

De catechismus maakt het meteen al persoonlijk in V&A 69. Het gaat om de zekerheid dat het offer van Christus ook jou ten goede komt. Oftewel: zijn jouw zonden vergeven door Jezus sterven? De catechismus wijst ons voor een antwoord op die vraag door naar de doop: de doop leert en verzekert mij dat Jezus voor mij gestorven is. Dan is de doop niet alleen iets uit het verleden, maar krijgt hij ook betekenis voor nu!

Dat heeft te maken met wat er is gebeurd bij de doop. Het water raakte jouw voorhoofd en zowel Gods Naam als jouw naam klonken. God verbond zich met jou, door het water van de doop. Het 'wassen' met water beeld het wassen met Jezus bloed (vergeving van zonden) en Zijn Geest (vernieuwing van leven) uit.

Zit het dan automatisch goed tussen God en mens als de mens maar gedoopt is? Nee. De catechismus spreekt heel stellig, omdat in de catechismus een *gelovige* aan het woord is. Dat wat God belooft in de doop, wordt van jou door *geloof*. God wacht op jouw antwoord...!

Toch betekent gedoopt zijn: jij hoort vanaf dan bij Jezus. God verbindt zich in de doop aan de dopeling. Je bent ingelijfd in Christus (zie de link met V&A 1).

Paulus werkt dat uit in Romeinen 6. Toen vond de doop plaats door onderdompeling. Paulus schrijft dat als de dopeling ondergaat in het water dat het sterven met Christus symboliseert en het opstaan uit het water symboliseert het opstaan in nieuw leven. Dat is dat ernstige kant van de doop: dopen is sterven en opstaan. Zoals elk mens moet sterven aan zichzelf, en op moet staan in Christus wil hij/zij leven met God, nu en voor altijd.

De doop is onze redding. Voor de twijfelende gelovige: houdt u vast aan wat uw ogen zien. Gewassen in Jezus bloed, rein voor God. Voor u die het niet zeker weet: vertrouw op de belofte die God aan u deed in de doop. Geloof Vader, Zoon en Geest op hun woord.

Tot slot: gedoopt *zijn* vraagt om gedoopt *leven*. God wacht op ons gelovige antwoord. Dat antwoord geven we niet alleen door belijdenis te doen, maar door elke dag ons te laten leiden door Zijn Geest. Zo leven we als gedoopte christenen; ingelijfd in Christus in blijde verbondenheid en verwachting!

Zondag 26 uit de 'De Heidelbergse catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 69: Hoe leert en verzekert de Doop je dat Christus zijn offer voor jou heeft gebracht?*

Antwoord: Door mij te wijzen op het water. Christus heeft mij beloofd dat zijn bloed en zijn Geest mij zo zeker reinigen* als het water mijn lichaam reinigt.

Vraag 70: Wat houdt de reiniging door het bloed en de Geest van Christus in?

Antwoord: Twee dingen: ik ontvang vergeven van zonden door het bloed dat Christus vergoet en ik word vernieuwd door zijn Heilige Geest, om steeds meer de zonde te haten en tot eer van zijn Naam te leven.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Wat is voor u de betekenis van de doop? Hoe is dat verbonden met het offer van Christus?
 - o Herkent u iets van de blijdschap van de kamerheer na zijn doop (Hand.8:39)? Waar zou die blijdschap vandaan komen? Hoe zou u blijdschap kunnen krijgen over uw doop?
 - o Probeer de doopdagen van uzelf (en de kinderen) te vieren. Sta stil bij het bijzondere van de doop, en geef er aandacht aan door bijvoorbeeld de dooptekst te lezen, een bijbelboekje o.i.d. te geven.
- Voor jongeren:

Vraag 71: Wanneer heeft Jezus dat beloofd?

Antwoord: Toen Hij de Doop instelde en zei: 'Gaat dan heen, onderwijst al de volken, doopt hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.*'

**69: Reiniging door zijn bloed en Geest Door het bloed van Christus, – dat is: zijn offer aan het kruis – worden we bevrijd van de schuld van onze zonden. Door de Heilige Geest, die Christus voor ons verworpen heeft, worden we ook bevrijd van de macht van de zonde.*

**71: Zie ook Markus 16:16: 'Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar wie niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.' In Titus 3:5 wordt de doop genoemd: het bad van de wedergeboorte. In Handelingen 22:16: de afwassing van de zonden.*

- Wat wordt bedoeld met: 'de doop is onze redding'? Beleef jij de doop ook zo? Waarom wel/niet?
- Lukt het jou om als gedoopt christen te leven? Waarom wel/niet? Wat maakt het leven dan anders?
- Voor kinderen:
 - Vraag aan je vader of moeder of ze een 'doopbewijs' van jou hebben. Daarop staat wanneer en waar je gedoopt bent. Hang het op op een plaats waar je vaak langskomt. Dan word je er aan herinnerd!