

Samenvatting van de preek:

Falen is iets wat ons allemaal overkomt, maar wat niet prettig is. Juist in de huidige maatschappij is falen (eigenlijk) geen optie. We zoeken naar bevestiging en goedkeuring, en doen daarvoor ons best.

Dat kan wel tot de vraag leiden: wanneer ben je nu goed genoeg? In de ogen van anderen, maar ook in de ogen van jezelf. Als je jezelf met anderen vergelijkt, kan dat al snel leiden tot een minderwaardigheidsgevoel. Maar als je zelf je eigenwaarde op moet bouwen, kan het lastig zijn te voldoen aan verwachtingen van jezelf.

In de kerk kijken we niet alleen naar onszelf of naar anderen, maar juist naar God. Wanneer ben je goed genoeg in Zijn ogen?

De catechismus begint met de vraag naar 'waarom' we eigenlijk geloven. Wij geloven omdat het door Jezus weer goed komt tussen God en ons, en we de erfenis, eeuwig leven ontvangen. De basis van ons geloof en hoe dat ons leven raakt, ligt in vergeving van zonden. Geloven is niet alleen geloven in God de Vader die erbij is. Geloven is wel: God de Vader is er, door Jezus en Zijn offer, bij in mijn leven.

Als God naar ons kijkt, ziet hij falende mensen, zondaars. Alleen door Jezus kunnen wij rechtvaardig worden. Rechtvaardig = zonder zonde, vrijgesproken van schuld. God verklaart ons rechtvaardig, hoewel we dat niet zijn (we blijven zondaars). Maar wij zijn in Zijn ogen rechtvaardig, omdat, als wij in Jezus geloven, Hij niet meer ons ziet, maar Jezus. Jezus staat in onze plaats. Die rechtvaardiging ontvang je als je gelooft dat Jezus voor je zonden is gestorven. En dan wordt je vanaf dat moment rechtvaardig voor God. Dat geeft dus nu al rust en zekerheid: het zit goed (ik ben rechtvaardig) en komt goed (ik ontvang als erfenis het leven in de hemel).

Kan jij ook rechtvaardig worden? Ja. God heeft beloofd dat ieder die gelooft in Hem, zal leven. Als jij gelooft, dan zijn je zonden vergeven. God is rechtvaardig (eerlijk, goed) bij uitstek. Wat Hij belooft, zal Hij doen!

Is geloven de enige manier? Ja. Wij worden niet zalig door goed ons best te doen, maar alleen door te vertrouwen op Jezus. Hij heeft voor jou 'Zijn best' gedaan. Met het geloven zelf verdienen we ook niets. Het geloof is alleen een middel waarmee je de verlossing aan kunt nemen.

Ben je wel rechtvaardig als je nog zondigt? Ja. Wij blijven zondige mensen. Maar doordat we vertrouwen op Jezus, zijn we rechtvaardig. Dat raak je nooit meer kwijt. Je bent als gelovige je leven lang tegelijk rechtvaardig en zondaar.

Falen doen we allemaal. God ziet ook dat wij falen. Daarom kwam Jezus. Door geloof in Hem vergeeft God al jouw falen. Dat zien we in het kruis. Daar vind je rust in je 'faalangst'. God keurt jou, door geloof in Jezus, goed. In zijn liefde vergeeft Hij, en belooft Hij eeuwig leven. Je bent rechtvaardig voor God.

Zondag 23 uit de 'De catechismus voor kinderen', door dr. W. Verboom

Maar je bent toch niet zonder zonde?

Nee, ik niet, maar de Heere Jezus is het voor mij en God rekent dat mij toe.

Vraag: Waarom geloof je wat er in de Twaalf Artikelen staat?

Hoe ziet God jou dan?

Antwoord: Omdat daarin staat dat het goed is tussen God en mij als ik in de Heere Jezus geloof.

Alsof ik nooit zondig geweest ben en nooit iets zondigs gedaan heb.

Waarom nog meer?

Is dat allemaal om Jezus' wil?

Omdat ik dan het eeuwige leven ontvang.

Ja, alles om Jezus wil.

Hoe wordt het eeuwige leven genoemd?

Is dat allemaal genade?

Een erfenis die je krijgt.

Ja, dat is allemaal genade.

Wat houdt het in dat het weer goed is tussen God en jou?

Hoe vind je dat?

Dat ik niet meer zondig ben in Gods ogen.

Het grootste wonder dat er bestaat.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Waar bouwt u uw geloof op? In het 'erbij zijn' van de Vader of de vergeving door Jezus' kruisdood?
 - o Rechtvaardig zijn heeft te maken met falen en met vertrouwen op Jezus. Wat vindt u het moeilijkst?

- Voor jongeren:
 - o Waarom geloof jij? Wat maakt het geloof voor jou (en daarin ook voor anderen!) waardevol?
 - o Kun je zeker weten dat je rechtvaardig bent? Hoe dan? Verlang/zoek je daarnaar?
- Voor kinderen:
 - o Welke vraag en/of antwoord die bij de catechismus voor kinderen staat, vind jij het mooiste?