

Samenvatting van de preek:

‘Waarom ben je nog lid van de kerk?’ ‘Kun je niet zonder de kerk geloven?’

Twee vragen die je jezelf misschien wel eens hebt afgevraagd, of die een ander aan je stelde. Veel mensen geloven vandaag de dag nog wel in God, maar hebben de kerk niet meer nodig. Ze hebben een **negatief** beeld van de kerk. Dat kan veel oorzaken hebben: bijvoorbeeld pijnlijke ervaringen met kerkmensen of met de kerk. Maar waarom zit jij dan toch in de kerk?

Daarvoor is het goed te kijken naar wat we geloven van de kerk. We geloven dat *Jezus Heer is van de kerk*, en dat Hij haar vergadert, beschermt en onderhoudt.

1. Vergadert: het begin van de kerk ligt niet bij mensen, maar bij God. Mensen die in aanraking komen met Jezus en gaan geloven, vormen de kerk. De kerk bestaat al eeuwenlang en geeft al die tijd de Bijbel en de boodschap van Jezus door. Hoe zou jouw leven eruit zien, als er geen kerk was? Zou je dan gelooft hebben? Gelukkig *geeft* God ons de kerk. Dat laat meteen zien dat de kerk niet een menselijk idee is, maar dat God haar begint en in zijn handen houdt. Dat God begon met jou, zie je terug in de doop.

2. Beschermt: de kerk (en jij als gelovige) staat midden in een wereld die niets met Jezus te maken wil hebben. We staan in de vuurlinie van de strijd van de duivel tegen God. Maar in die strijd laat God ons niet alleen: Hij beschermt ons. De kerk is het lichaam van Christus (Romeinen 12), God zal nooit toelaten dat Christus geen kerk meer heeft. Niet wij, maar Hij houdt onze / de kerk in stand.

3. Onderhoudt: Gods aandacht voor de kerk bestaat niet alleen uit bescherming, maar ook uit zorgen voor. Hij onderhoudt de kerk. Dat doet Hij in de eerste plaats door de Heilige Geest. Die werkt in de kerk en in de gelovigen. Hij bouwt de kerk, en verbindt ons aan Jezus en de Vader. Hij maakt dat we, hoewel verschillend, één zijn, omdat de gelovigen allemaal bij Jezus horen. Daarnaast zorgt God voor ons door het Heilig Avondmaal. Door brood en wijn worden we herinnerd aan de kruisdood van Jezus. We worden bij het fundament van de kerk gebracht. De kern van het geloof. Zoals God Christus heeft gegeven aan de wereld, geeft Hij brood en wijn aan de kerk. Om daardoor het geloof in vergeving en verzoening in ons hart te versterken. En zo worden we verbonden aan elkaar en steeds meer aan God.

Veel mensen staan negatief tegenover de kerk. Maar er is ook genoeg om de kerk juist **positief** te zien. Er gaan echt wel dingen mis in de kerk, dat gaan we niet goedpraten, maar moeten we als schuld belijden. De kerk lijkt daarin net op een gezin: je bent aan elkaar gegeven. Er is verbondenheid. Er zijn mooie en minder mooie momenten. Blijdschap en ruzie. Maar je hoort bij elkaar. Zo hoort u, hoor jij ook bij de gemeente. *Samen vormen we Gods kerk*. We leven van Gods vergeving, en we leren elkaar vergeven. De kerkmens is geen heilige. We blijven zondaars totdat Jezus terugkomt. Pas dan is er echte, volmaakte gemeenschap met God en met elkaar. Tot die tijd bouwt de Geest in ons het geloof en met ons de kerk. De kerk is de moeite waard, omdat GóD de moeite waard is!

Zondag 21 uit de ‘De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave’, door dr. W. Verboom

Vraag 54: Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijke kerk?

Antwoord: De Zoon van God vergadert uit het hele menselijk geslacht een gemeente die

uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het ware geloof. Hij doet dat door zijn Woord en Geest. Hij beschermt haar en zorgt voor haar. Van deze Kerk mag ik een levend lid zijn en ik zal dat eeuwig blijven.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Wat merkt u van negatieve ervaringen met de kerk (in uw eigen leven, in uw omgeving)?
 - o Welke van de drie punten (vergadert, beschermt, onderhoudt) spreekt u het meeste aan? Waarom?
 - o Laat u zich door de Geest gebruiken om mee te bouwen aan de kerk in Hagestein – Hoef en Haag?
- Voor jongeren:
 - o Hoe ervaar jij de gemeenschap bij ons in de kerk? Heb je het daar wel eens met iemand over?
 - o Wat maakt dat de kerk voor jou belangrijk is? Hoe zou je leven eruit zien zonder kerk?
 - o Wat zou je zeggen tegen iemand die wel gelooft, maar niet naar de kerk gaat?
- Voor kinderen:
 - o Heb je wel eens een puzzel gemaakt waar een paar stukjes kwijt waren? Je hebt alle stukjes nodig, dan is de puzzel compleet. Allemaal losse stukjes laten niets zien, maar samen vormen ze een mooie puzzel. Zo gaat het ook in de kerk. We hebben elkaar allemaal nodig!