

Samenvatting van de preek:

1. Wie is de Heilige Geest?

De Bijbel laat in veel beelden het werk van de Heilige Geest zien. In Ezechiël 37 zien we de Geest als Diegene die doden levend maakt. Een prachtig beeld!

In het Bijbelse spreken over de Geest, wordt duidelijk dat de Heilige Geest God is, samen met de Vader en de Zoon. Hij is geen kracht, maar een 'persoon': deel van de drie-eenheid. Ook in het Oude Testament komend we de Heilige Geest al tegen: bij de schepping, bij richters, profeten en koningen. Maar Hij komt duidelijker naar voren in het Nieuwe Testament. Jezus ontvangt de Geest bij zijn doop, en belooft dat Hij de Heilige Geest uit de hemel zal zenden (Pinksteren). Wij leven nu in de tijd van de Heilige Geest.

De Heilige Geest werkt daarin niet buiten Christus en de Vader om. De boodschap van de Vader, de Zoon en de Geest zijn hetzelfde. Daarom zijn *Woord en Geest* nauw met elkaar verbonden. De Geest is niet los van de Bijbel verkrijgbaar. Al onze ervaringen van de Heilige Geest kunnen/moeten we aan de Bijbel toetsen. Maar de Bijbel kan ook niet zonder de Geest. De Geest zorgt ervoor dat de Bijbel voor ons gaat leven. Het is *de missie van de Heilige Geest dat mensen in Jezus gaan geloven* en Hem liefhebben.

2. Wat doet de Heilige Geest?

Dat wat we in Ezechiël 37 lezen over de Geest, doet Hij nu nog: Hij maakt mensen nieuw.

Mensen worden nieuw, doordat ze bij Christus gaan horen. We krijgen dan deel aan alles wat Christus heeft. Zo worden we door de Geest levend gemaakt, opnieuw geboren (Joh.3).

De Heilige Geest vormt daarin onze handen, waarmee we het geschenk 'Christus' van God aan mogen pakken. Zonder de Geest staan we met onze neus tegen de winkelruit: we kunnen er niet bij. Met de Geest ontvangen we: Christus wordt van ons.

Maar dan stopt het werk van de Geest niet. Zoals het huwelijksleven niet alleen bestaat uit de trouwdag, maar juist uit de periode erna, bestaat het leven met God niet alleen uit de wedergeboorte, maar ook uit de periode erna. De Heilige Geest maakt dat we steeds meer gaan leven zoals God dat vraagt.

In God geloven, Hem gehoorzamen en dienen, gaat niet vanzelf. Maar de Geest staat ons daarin bij. Hij zal ons 'de weg wijzen in heel de waarheid' zegt Jezus (Joh.16:13). Hij maakt ons leven tot eer van God.

Concreet merk je dat aan *vrucht en gaven*. De vrucht van de Geest ontvangt iedereen die gelooft (liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zie Gal.5:22). Als je bij Christus hoort, ga je steeds meer op Hem lijken. Leven zoals God dat bedoeld heeft. Dat is een opdracht van God aan ons. Dat kost strijd, maar de Heilige Geest helpt ons in het vrucht dragen.

De Heilige Geest geeft ook gaven (zie bijv. Rom.12:6-8). Niet iedereen krijgt dezelfde gaven. Sommigen zijn in onze ogen meer bijzonder (profetie, genezing) dan andere (dienen, leidinggeven). Wij mogen streven naar deze gaven. Een genadegave is dat God 'gewone' mensen en hun mogelijkheden optilt en hun bijdrage tot een geschenk van God aan de geloofsgemeenschap wordt.

Tot slot helpt de Geest ons uit te zien naar Christus en Zijn wederkomst. Hij helpt ons roepen: 'Kom'. En doet ons verlangen naar die dag waarop wij heilig mogen leven, met Vader, Zoon en Geest.

Zondag 20 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 53: Wat geloof je van de Heilige Geest?

Antwoord: Dat Hij met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Op het Pinksterfeest is Hij uitgestort in Jeruzalem. Hij is ook aan mij gegeven, en werkt het geloof in mijn hart. Hij schenkt mij zijn vruchten en gaven. Hij troost mij en blijft eeuwig bij mij.

We onderscheiden

- het *werk* van de Heilige Geest in ons hart, zoals het geloof en de bekering,
- de *vrucht* van de Heilige Geest, zoals liefde, blijdschap, vrede (Galaten 5:22)
- de *gaven* van de Heilige Geest, zoals wijsheid, profetie, tongentaal, genezing (1 Kor.12:8-10)

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Wat merkt u van (het werk van) de Heilige Geest in uw leven?
 - o Merkt u in uw leven een verlangen naar Christus' wederkomst, dat de Geest in u geeft?
- Voor jongeren:
 - o De Geest werkt concreet 'vrucht' uit in je leven. Wat merk jij daarvan? Leef jij 'vruchtbaar'?
 - o De Geest werkt door de boodschap van God, de Bijbel. Hoe kun je de Geest (meer) ervaren?
- Voor kinderen:
 - o Denk, als je de wind voelt maar aan de Geest. Je ziet Hem niet, maar je ziet wel wat Hij doet.