

Samenvatting van de preek:

Twee zinnen die elkaar tegen lijken te spreken zijn: 'Jezus is niet meer bij ons' en: 'Jezus is nog steeds bij ons'. Wij mensen kunnen niet tegelijk ergens wel en ergens niet zijn. Jezus wel: Hij is zowel aanwezig als afwezig op deze aarde. Dat kan, omdat Jezus zowel God als mens is. En het heeft alles te maken met hemelvaart. Hemelvaart is het afscheid van Jezus. Tegelijk zegt Hij tegen zijn discipelen: 'Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.' (Mat.28:20). Hemelvaart is daarom niet de definitieve scheiding van Jezus en zijn discipelen, maar het lichamelijke afscheid.

Als je over hemelvaart nadenkt, komen er twee woorden naar boven: *onbegrijpelijk én onmisbaar*.

**1. Onbegrijpelijk**

Hemelvaart heeft iets wat wij mensen niet begrijpen. Dat komt omdat wij mensen de hemel niet zien, maar Jezus daar wel naartoe gaat. In de Bijbel betekent hemel twee dingen: 1. Atmosfeer (daar waar de wolken/sterren zijn). 2. De woonplaats van God.

De hemel als de atmosfeer, die zien we allemaal. Maar de hemel in de betekenis van 2 en 3 niet. Sommigen hebben wel een inkijk gehad in de hemel (Stefanus, Paulus, Johannes toen hij op Patmos was).

De discipelen zien Jezus naar de hemel gaan. Waar is de hemel dan? Boven ons, maar ook naast ons. De hemel is om ons heen. Wij leven met drie dimensies: lengte, breedte en hoogte. De hemel heeft een extra dimensie, die wij niet kunnen zien als God ons daar de ogen niet voor opent. Verstandelijk snappen we dat niet. Maar we mogen het wel geloven, omdat de Bijbel het ons voorzegt. Jezus is niet spoorloos verdwenen, maar opgenomen in de hemel.

**2. Onmisbaar**

Hoewel lastig te begrijpen, is de hemelvaart wel onmisbaar. Bij de hemelvaart van Jezus, gaat Hij lichamenlijk naar de hemel. Met het lichaam dat wij ook hebben. Dus iets van ons is al daarboven! En vanuit de hemel ontvangen we hier op aarde de Heilige Geest. Hij verbindt ons met Christus, en helpt ons om gericht op de hemel te leven. Dat is precies wat we viëren in het avondmaal: we denken aan Christus' lijden en sterven, en weten ons door de Geest verbonden met Hem. De Geest trekt onze harten omhoog.

Zo maakt hemelvaart het gelovig leven op aarde mogelijk: wij zoeken de dingen die boven zijn, want daar is Christus immers! Hij regeert vanuit de hemel over Zijn Kerk. Wij mijden alles wat zondig is en tegen Zijn wil ingaat. En we laten de vrede van God heersen in ons hart: we zijn vriendelijk, nederig, zachtmoedig en geduldig. Zo leven we op aarde, maar vanuit de hemel. En alles wat we doen, in woord of daad, doen we in de Naam van de Heere Jezus, terwijl we God en de Vader danken door Hem. (Kol.3:1-17).

Zondag 18 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

*Vraag 46: Wat betekent de Hemelvaart van Jezus?*

Antwoord: Dat Hij veertig dagen na zijn opstanding naar de hemel is opgevaren. Zijn discipelen waren er getuige van. Hij is daar nu voor ons bezig, totdat Hij eenmaal terugkomt op aarde.

*Vraag 47/48: Is Jezus dan niet altijd bij ons, zoals Hij aan zijn discipelen beloofd heeft?*

Antwoord: Als mens is Hij nu niet meer bij ons, maar in de hemel. Als God blijft Hij door zijn Geest altijd bij ons tot aan de voleinding van de wereld.

*Vraag 49: Welke betekenis heeft de Hemelvaart van Jezus voor jou?*

Antwoord: Ten eerste is Hij in de hemel mijn Voorspraak bij zijn Vader. Ten tweede ga ik zo zeker naar Hem toe in de hemel als Hij er nu al is. Ten derde geeft Hij mij zijn Geest om te zoeken de dingen die boven zijn.

Vragen:

- Voor volwassenen:
  - o Kunt u in eigen woorden omschrijven wat hemelvaart voor u betekent?
  - o Hemelvaart is niet alleen afscheid, maar vooral ook troost. Is hemelvaart een troost voor u?
- Voor jongeren:
  - o Ons beeld van de hemel is: ver weg. Wat doet het met jou dat de hemel, en daarom Jezus eigenlijk vooral heel dichtbij is?
  - o Hemelvaart krijgt heel concreet uitwerking in je leven van elke dag. Lees Kolossenzen 3: 1-17 en probeer voor jezelf concreet te maken hoe jij, vanuit hemelvaart, gelooft en leeft.
- Voor kinderen:
  - o De Heere Jezus lijkt weg, maar is eigenlijk heel dichtbij. Merk je daar wel eens wat van?