

Samenvatting van de preek:

De Catechismus vraagt (V&A 43 en 45) wat het nut is van Jezus' sterven en van Zijn opstanding. Kortom: wat hebben we eraan?

Als wij in Jezus geloven, gebeurt er geestelijk gezien hetzelfde met ons, als met Jezus. We sterven en we staan op. Dat noemen we bekering: de oude mens sterft, de nieuwe staat op.

1. Met Christus sterven

Paulus geeft in Efeze 4:22 en 24 aan dat we de oude mens uit moeten doen, en de nieuwe mens aan moeten trekken. Zoals met een oude jas die je uittrekt, en een nieuwe die je aandoet.

Die nieuwe jas krijgen we van Christus. Doordat Hij alle schuld betaald heeft, is er voor ons de mogelijkheid om van oud, nieuw te worden.

2. Met Christus opstaan

Christus is het die ons nieuw maakt. Hij werkt door zijn Heilige Geest in ons leven, en bekeert ons. Zoals Paulus in Romeinen 6 laat zien: door goed je best te doen, kom je niet bij God. Jezus is de weg naar God. Als je bij Jezus hoort, wordt je overgeplaatst van het rijk van de duisternis, naar het rijk van het licht. De zonde verliest haar zeggenschap over ons: ze heeft nog wel aantrekkingskracht (zoals een magneet) maar is niet meer de baas. Christus is Koning in ons leven.

Toch is dat elke dag weer een worsteling: we voelen de aantrekkingskracht van de zonde, maar we weten en geloven dat we bij Christus horen. Dat vraagt keuzes.

De zonde kan je nooit meer bij Christus vandaan halen. Maar het kan er wel voor zorgen dat je leven een doffe glans krijgt. Net als een zilveren beker: die moet je poetsen. Wij zijn als een zilver beker: duur gekocht door Jezus. En we worden opgeroepen om Gods beeld te weerspiegelen.

Bekering is daarom iets wat altijd doorgaat: nadat we nieuw gemaakt zijn door de opstandingskracht van Christus, moeten we blijven strijden tegen de zonde, en ons richten op God. Dat mogen we doen, vol vertrouwen in de kracht van Christus' opstanding! Hij maakte ons nieuw, en zal ons door Zijn Heilige Geest blijven(d) vernieuwen.

Zondag 17 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 43: Wat betekent het voor jou nog meer dan Jezus aan het kruis is gestorven?

Antwoord: Mijn oude mens – dat is mijn zondige aard – kan door Jezus' kracht worden gekruisigd, zodat ik voortaan als een nieuw mens dankbaar voor Hem kan leven.

Vraag 45: Wat betekent het voor jou dat Jezus op de derde dag is opgestaan?

Antwoord: Hij heeft de dood overwonnen en daardoor:

- schenkt Hij mij zijn gerechtigheid,
- wekt Hij mij op tot het nieuwe leven,
- verzekert Hij mij van mijn eigen opstanding.

Opmerking:

45. Tot het nieuwe leven.

Het nieuwe leven is het leven, waarin onze opgestane Heiland door zijn kracht onze zonden overwint, zodat we tot eer van God mogen leven.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Wat komt er bij u boven aan gevoelens als het gaat over de bekering? Zijn dat positieve of negatieve gevoelens?
 - o Wat merkt u van de opstandingskracht van Christus in uw leven? Hoe vernieuwt Hij u?
 - o Weerspiegelt u Gods beeld? Hoe zou u dat (nog) meer kunnen weerspiegelen?
- Voor jongeren:
 - o In de Bijbels staat niet: 'wacht met je te bekeren totdat je God voelt'. De Bijbel roept concreet op: 'bekeer je!'. Wat heeft dat jou te zeggen?
 - o Wat moet je doen om bekeerd te worden? Vind je dat eenvoudig, of niet?
- Voor kinderen:
 - o Als je bekeerd bent, dan houd je van de Heere Jezus. Hoe kun je van Jezus houden? En hoe kun je dat aan anderen laten zien?

Bekering

- wat is het?

--> inkeer, omkeer en terugkeer

- wanneer is het?

--> één keer (nu!) en telkens weer