

## HC16. Leerdienst zondag 28 oktober 2018

Onderwerp: de dood is niet weg, maar er is een Weg door de dood!

### Samenvatting van de preek:

Je hoort het mensen soms zeggen: 'de dood hoort bij het leven'. En als je om je heen kijkt, dan kan dat gevoel je ook makkelijk bekruipen. De dood is onderdeel van deze wereld, van ons leven. En toch merken we in de tegenstand tegen de dood, de 'waarom-vragen' bij pijn, lijden en sterven iets van het abnormale van de dood. De dood hoort niet bij het leven.

In de Bijbel lezen we dat de dood zijn intrede in deze wereld doet, nadat de mens in opstand is gekomen tegen God (Genesis 3). De dood is daarmee het loon op de zonde. Er lijkt voor de mens geen uitweg meer: hij wordt als zondaar geboren. En zondaren worden geboren om eens te sterven.

Totdat God zelf in deze wereld komt. Christus die zich tot in de dood vernedert. Alleen zo wordt de mens verlost van de enorme berg schuld bij God. Er is weer leven na de dood! Jezus zelf laat het ons zien! Dat is de vreugde van het Evangelie. De blijdschap van elke gelovige, waarover je blijft zingen!

En toch moet elk mens, gelovig of niet, eens sterven. Je kunt je afvragen: waarom moet de mens die in Christus gelooft nog sterven? De zonde is immers betaald.

Wat de HC duidelijk maakt, is dat de dood van een gelovige niet meer een betaling voor de zonde is (dat heeft Christus immers gedaan!). Wat wel duidelijk wordt is dat het karakter van de dood voor iemand die in Jezus gelooft, is veranderd. De dood is door Jezus geen eindpunt meer, maar een overgang. Een overgang van een leven dat gestempeld is door de zonde, naar een volmaakt en heilig leven bij God. Oftewel: de dood is niet weg, maar er is een Weg door de dood! Daarmee kan de dood nog steeds pijn doen: geliefden blijven achter. Maar de engel is uit de dood: de dood is niet het einde, maar een nieuw begin bij God. Waarom sterven we dan nog? Om daarmee ons zondige leven 'uit' te doen, en ons volmaakte leven 'aan' te doen. Dat is de troost die het Evangelie ons geeft, bij en in het sterven.

Tegelijk wijst de HC er ook op dat er niet alleen troost is in het sterven, maar ook in het leven (ook bij hen die achterblijven). Jezus kent het verdriet van overlijden (het sterven van Lazarus). Maar in V&A 44 lezen we dat Christus ook ons diepste lijden, de pijn en aanvechtingen kent. Hij weet wat de hel is: aan het kruis ervoer Hij het van God verlaten zijn. Dat onderging Hij, zodat wij dat nooit mee hoeven te maken. Zo geeft het Evangelie troost in sterven en leven. In leven weten we ons geborgen in het lijden van Jezus. Hij kent onze pijn en bevrijdt ons van schuld. In sterven mogen we geloven: zo zeker als Jezus op stond, zal ik ook ooit opstaan: de dood is (nog) niet weg, maar er is een Weg door de dood!

### Zondag 16 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

*Vraag 40: Waarom moest Jezus sterven?*

Antwoord: Omdat Hij alleen zó voor mij kon betalen. De dood die ik verdien wilde Hij ondergaan.

*Vraag 41: Waarom is Hij begraven?*

Antwoord: Daardoor wordt duidelijk dat Hij echt was gestorven.

*Vraag 42: Als Christus voor jou gestorven is, waarom moet jij dan nog sterven?*

Antwoord: Als ik sterven ga, is dat geen straf meer op mijn zonden. Het is het sterven van mijn zonden en een doorgang voor mij naar het eeuwige leven.

*Vraag 44: Wat betekent het voor jou dat Jezus tot in de hel is neergedaald?*

Antwoord: Dat Hij de angst en de pijn van de hel heeft willen doorstaan, vooral aan het kruis, om mij er voor eeuwig van te verlossen. In al mijn aanvechtingen is dit een geweldige troost.

*Opmerkingen:*

*42. Sterven van mijn zonde.*

Als we sterven, sterft ook onze zonde. Vanaf dat moment zondigen we nooit meer.

### Vragen:

- Voor volwassenen:
  - o Herkent u iets van de troost waar de HC over spreekt, zowel in het sterven als in het leven?
  - o Het sterven van de gelovige is het moment waarop de zonde 'sterft' en het volmaakte leven begint. Verlangt u daar naar?
- Voor jongeren:
  - o Misschien heb jij deze vraag ook wel: waarom moeten (gelovige) mensen (nog) sterven? Wat voor antwoord zou jij nu na deze preek geven?
  - o Christus ging voor jou de hel in (zonder God zijn). Hoe zou je Hem daarvoor kunnen en willen bedanken?
- Voor kinderen:
  - o Welk liedje over de Heere Jezus vind jij mooi om te zingen? Zing het samen om zo de Heere Jezus te bedanken voor wat Hij voor ons gedaan heeft!

Heeft u een vraag, of wil jij reageren? Neem gerust contact op! (0347-351210 / hpbrendeke@gmail.com)