

Samenvatting van de preek:

In deze zondag staan we stil bij het volgende gedeelte uit de geloofsbelijdenis: 'die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd'.

Het lijden van de Heere Jezus staat in deze zondag centraal. Je kunt er veel over lezen, er zijn zelfs films over gemaakt, maar om echt de diepte van het lijden van Jezus te kunnen peilen, moeten we de Bijbel lezen. Daar zien we namelijk dat het lijden niet alleen aan de buitenkant (lichamelijk) maar ook aan de binnenkant (geestelijk) plaatsvond. Dat heeft alles te maken met wat de catechismus de 'toorn van God' noemt.

Dat is geen eenvoudig begrip. De 'toorn van God' kan vragen oproepen. Maar als je eerlijk kijkt, dan is de toorn van God niet los verkrijgbaar van Zijn liefde. Toorn is geen willekeurige agressie, maar is de reactie van God als mensen Zijn liefde afwijzen. Door middel van Zijn toorn wil Hij mensen alsnog naar Zich toe trekken. Wij mensen weten de liefde van God namelijk niet op waarde te schatten. Wij wijzen God af en daar wordt God heilig boos over.

Dit is niet een 'leuke' kant van God, toch hoort deze kant wel bij God. Wij maken niet zelf een beeld van God, maar Hij geeft het beeld zelf, in de Bijbel. Daar lezen we over liefde, en over het gevolg van afwijzing van die liefde, toorn.

Hoe kom je als mens dan onder die toorn uit? Alleen door Jezus. Hij draagt de toorn van God in onze plaats. Hij lijdt. Dat deed Hij zijn hele leven al, vanaf kribbe naar kruis. Maar bij het kruis stapelt het lijden zich op, totdat Jezus van God zelf verlaten wordt. Het ultieme lijden. Het wonderlijke is dat Jezus zelf onschuldig is, dat zegt Pilatus ook al (Joh.18:38). Maar Hij draagt toch de toorn van God, om ons ervan te kunnen bevrijden. Wij raken de straf die boven ons hoofd hangt, kwijt en krijgen door Jezus het eeuwige leven.

Jezus stierf aan het *kruis*. Het kruis was door God vervloekt (Gal.3:13). Daarmee neemt Christus de vloek van ons over. Wij mogen door geloof leven als vrije mensen, omdat Jezus 'voor mij heeft geleden'.

Zondag 15 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 37: Waarom heeft Jezus heel zijn leven en vooral aan het einde geleden?

Antwoord: Om de toorn van God tegen het hele menselijke geslacht te dragen. Om mij te verlossen van de eeuwige straf en het eeuwige leven te geven.

Vraag 38: Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden?

Antwoord: Om mij te bevrijden van het oordeel van God, Die mijn Rechter is.

Vraag 39: Heeft het een bijzondere betekenis dat Jezus aan het kruis is gestorven?

Antwoord: Ja, de dood aan het kruis was door God vervloekt. Daardoor is het zeker dat Jezus de vloek die ik verdien, voor mij heeft gedragen.

Opmerkingen:

37. De toorn van God tegen het hele menselijke geslacht. Omdat alle mensen zondaren zijn, roepen zij allen de toorn van God op.

38. Geleden onder de rechter Pontius Pilatus.

Pilatus oordeelde naar de regels van het Romeinse recht dat Jezus onschuldig was (Johannes 18:38). Als Jezus dan toch veroordeeld wordt en sterft aan het kruis, draagt Hij niet zijn eigen schuld, maar de onze.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Wat roept het begrip 'toorn van God' bij u op? Wat zegt u als iemand zegt: 'een God die toornt, die hoef ik niet'?
 - o Christus neem onze schuld van ons over, en geeft ons eeuwig leven. Daar heeft Hij zelf Zijn leven voor gegeven. Geloof u dat Jezus Zijn leven voor u heeft gegeven? Waarom wel/niet?
- Voor jongeren:
 - o God is een God die ook toornt, heilig boos is. Dat is geen 'leuke' kant van God, en kan soms best wel vragen oproepen. Toch is de toorn van God de andere kant van Zijn liefde. Wat betekent dat voor jou en jouw beeld van God?
 - o In de film *The Passion of the Christ* is de regisseur (Mel Gibson) één van de soldaten die Jezus aan het kruis nagelen. Wat zou de filmmaker hier mee bedoelen? Herken je je in de filmmaker?
- Voor kinderen:
 - o Waarom is het zo belangrijk dat Jezus is gestorven?