

Samenvatting van de preek:

In dit deel van de Heidelbergse Catechismus staan we per zondag stil bij een artikel (een deel) van de geloofsbelijdenis. In zondag 14 gaat het over het derde artikel van de geloofsbelijdenis: 'Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria'.

Dat wat we belijden met dit deel van de geloofsbelijdenis, wordt in de kerk gevierd met het kerstfeest. Het wonder van de geboorte van de Zoon van God. Hij komt niet voor zichzelf, maar voor ons.

**1. God met ons.**

Rondom Kerst klinken deze woorden vaak: 'God met ons', de vertaling van de Hebreeuwse naam 'Immanuël'. Het brengt ons bij de essentie van Kerst: God die afdaalt vanuit de hemel om met/ bij ons te zijn. Hoewel wij ons van God afkeren, keert Hij zich naar ons toe. Hij zoekt ons op. Dat maakt Kerst tot een heel persoonlijk feest: God kwam voor u, voor jou!

**2. God als ons**

Het wonder van Kerst is niet alleen dat God met ons is, maar ook als ons is. God wordt geboren als mens, Zijn naam: Jezus. Zoals wij worden geboren, wordt Hij geboren. Alleen ons 'overkomt' het, Hij *wil* geboren worden. De Heilige Geest is het die Zijn leven in Maria's moederschoot ontving: "het Woord is vlees geworden" (Joh.1:14). Hij werd een echt mens, doordat Hij uit Maria werd geboren. Hij komt voort uit Maria, uit vlees en bloed zoals ook wij. Dat is een mysterie waarover we ons gelovig verwonderen. Maar we zoeken ook naar woorden om te begrijpen. Hierbij moeten we altijd bedenken: God handelt op een 'vreemde' wijze. Zijn wonderen en gang door de wereld mogen voor ons nooit vanzelfsprekend worden. De maagdelijke geboorte is een teken: ze wijst ons erop dat net zoals de eerste Adam niet gewoon geboren werd, de tweede Adam ook niet gewoon geboren wordt. De eerste Adam liet ons vallen in zonde, de tweede Adam (Jezus) biedt ons verlossing. Met zijn geboorte breekt er een nieuwe tijd aan, een nieuwe fase in het heilsplan van God. De Verlosser van mensen is geboren!

**3. God voor ons**

Jezus is onze Verlosser, en daarin is Hij 'voor' ons. Hij draagt onze zonde en schuld, Hij verlost ons. Dat kan Hij doen omdat Hij net als ieder mens was, maar ook God: zonder zonde. Kan Hij dan meevoelen met ons, die lijden onder de zonde als Hij zonder zonde was? Hij weet wel wat het is om te lijden onder de zonde, onder de verzoeking die vooraf gaat aan de zonde. Daarin kan Hij met ons meelijden (zie ook Hebr.4:15). Toch is er een verschil met ons: Hij gaf niet toe aan de verleiding en verzoeking. Zo bleef Hij zonder zonde. Zo maakt Hij ook vrij van de zonde. Hij gaat in onze plaats. Daarom is Hij de Middelaar. Hij draagt het mens-zijn in zich mee, omdat Hij helemaal mens was. En dat wat Hij meedraagt, verlost Hij ook. Hij verlost niet een deel van de mens, maar verlost de hele mens. Zijn geboorte: de aankondiging van ons leven.

Zondag 14 uit de 'De catechismus voor kinderen', door dr. W. Verboom

*Vraag: Is Jezus geboren uit de maagd Maria?*

Antwoord: Ja; niet Jozef, maar God zelf was zijn Vader door de Heilige Geest.

*Vraag: Is de Zoon van God echt mens geworden?*

Antwoord: Ja, precies zoals wij

*Vraag: Heeft Jezus zonden gedaan?*

Antwoord: Nee, geen enkele.

*Vraag: Wat betekent het voor jou dat Jezus zonder zonde is?*

Antwoord: Dat Hij mijn zonden bedekt; God ziet ze niet meer om Jezus' wil.

Vragen:

- Voor volwassenen:
  - o Hoe beleeft u Kerst? Wat gaat er door u heen bij: 'Gods Zoon kwam voor u naar deze aarde'? Kunt u dat geloven?
  - o Wat doet het met u dat Jezus ons hele en totale mens-zijn gedragen heeft? Geeft het u ook een vorm van troost in momenten van pijn/verdriet/verzoeking dat Jezus dit ook ervaren en gedragen heeft?
- Voor jongeren:
  - o Welk van de drie punten (*God ... ons*) spreekt jou het meeste aan? Kun je dat uitleggen?
  - o God handelt op een 'vreemde wijze', we snappen niet altijd waarom en hoe Hij het doet. Lukt het jou om je te verwonderen over die dingen die je met je verstand (haast) niet begrijpen kunt, of vind je dat lastig? Waar ligt dat aan denk je?
- Voor kinderen:
  - o Kun je uitleggen wat we vieren met het kerstfeest? Waarom zijn we zo blij met kerstfeest?