

Samenvatting van de preek:

Nadat in zondag 11 de naam 'Jezus' is besproken en uitgelegd, gaat zondag 12 in op de naam 'Christus'. Een naam die we terug zien komen in termen als 'christen' en 'christelijk'. We bekijken eerst wat de naam 'Christus' betekent, en daarna wat dat voor ons (christenen) inhoudt.

1. Christus

Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias. Dat is afgeleid van een woord dat zalven betekent. Christus betekent letterlijk: Gezalfd. In het Oude Testament werden mensen gezalfd. Ze werden door God geroepen en toegerust. God geeft hen een taak, een ambt en helpt hen bij het uitoefenen daarvan. In het OT zien we dat bij drie ambten de mensen worden gezalfd: profeet, priester en koning.

1. Profeet (Deuteronomium 18:15-18)

In het OT is een profeet iemand die door God geroepen is om Zijn Woorden door te geven aan het volk. De profeten maakten op deze manier de wil van God bekend. Daarbij legden ze vaak de vinger op de zere plek: het volk leefde in zonde en zonder God te dienen.

Christus is Profeet: Hij maakt de wil van God bekend. Hij wijst de zonde aan, maar wijst ook de weg tot verlossing. Een ieder die zich bekeert, zal leven!

2. Priester (Hebreeën 7: 25-28)

In het OT is een priester iemand die door God geroepen is om te offeren. De priester nadert in plaats van de (zondige) Israëliet tot God. Hij offert en bidt voor het volk. Zo worden zonden vergeven.

Christus is Priester: Hij staat tussen mens en God in. Hij offert niet een lam, maar Zichzelf! Daarnaast bidt Hij voor de gelovigen bij de Vader.

3. Koning (Lukas 1: 30-33)

In het OT is een koning iemand die door God geroepen is om aan het volk leiding te geven.

Christus is Koning: Hij heerst over de aarde door Zijn overwinning op de duivel. Hij is in het bijzonder Koning van de Kerk. Hij woont in de harten van hen die geloven, zo is Hij Koning in hun leven.

2. Christen

Christus betekent: Gezalfd. Christen heeft daarom ook alles te maken met gezalfd zijn. Een gelovige is geen christus: Jezus is uniek. Maar toch deelt elke gelovige in wat Christus voor ons deed, en daarom ook in Zijn zalving. Wij worden door de Heilige Geest aan Christus verbonden. Wij worden ook door de Heilige Geest gezalfd. Christen zijn is van Christus zijn, christelijk zijn is horen bij een groep die christelijke normen en waarden heeft. Het gaat er niet om bij welke groep we horen, maar dat we bij Christus horen. Als christen ben je door de Heilige Geest gezalfd, dat geeft je iets profetisch, priesterlijks en koninklijks.

1. Profetisch: je belijdt de Naam van Christus. Je laat in je leven horen en zien dat je bij Hem hoort.

2. Priesterlijk: je leeft voor God. Je laat aan God zien dat je je leven op Hem richt, Hij is je doel.

3. Koninklijk: Christus leeft in jou. Je vecht tegen de zonde. Dat merken de mensen om je heen.

Zondag 12 uit de 'De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave', door dr. W. Verboom

Vraag 31: Waarom heet de Zoon van God ook Christus?

Antwoord: De naam Christus betekent Gezalfd. Jezus is gezalfd met de Heilige Geest

- tot Profeet om ons Gods heilsplan te leren,
- tot Priester om voor ons het offer van zijn leven te brengen en om voor ons te bidden,
- tot Koning om ons te regeren en bij onze verlossing te bewaren.

Vraag 32: Waarom word jij een christen genoemd?

Antwoord: Omdat ook ik ben gezalfd met de Heilige Geest

- tot profeet om Jezus' Naam te belijden,
- tot priester om Hem het offer van dank te brengen,
- tot koning om tegen de zonde te strijden en eenmaal met Hem te overwinnen.

Vragen:

- Voor volwassenen:
 - o Hoe geeft u vorm aan het profetische, priesterlijke en koninklijke in uw leven?
 - o Gezalfd zijn met de Heilige Geest betekent dat God roept en toerust. Herkent u iets van roeping en toerusting in uw leven?
- Voor jongeren:
 - o Ben jij christen, of ben je christelijk?
 - o God roept je om christen te zijn, maar Hij helpt daar ook bij. Heb je dat wel eens gemerkt? Hoe dan?
- Voor kinderen:
 - o Hoe laat jij aan anderen zien dat je bij de Heere Jezus hoort?